



# idee inspiratie

voor bestuur en leiding in KLJ

## Wie heeft de barmhartigste kloosterorde?

### +16-inspiratie

Einde middeleeuwen: de kloosterordes zijn heel ver verwijderd van hun godsvruchtige leven. Dit is de paus ter ore gekomen en de ordes worden onderworpen aan de 'Test der 7 daden van barmhartigheid'. Welke kloosterordes doorstaan de test?

Pag. 2

## Het jaar rond met KLJB Sandsbach

### Reisinspiratie

Onze roadtrip brengt ons naar Duitsland. Ja, ook daar bestaat KLJ. Alleen heet de beweging daar KLJB (Katholische Landjugendbewegung Deutschlands). Daar liepen we Stefanie Amann tegen het lijf, de hoofdleidster van KLJB Sandsbach. Ze laat ons graag kennismaken met haar afdeling.

Pag. 6

## Tover eens een leuke uitstap uit je hoed

### Creatief

Wil je graag eens een uitstapje maken met je leden? Eens buiten je geliefde dorp treden? Dan hebben wij vijf voorstellen voor een geweldig uitje ergens in Vlaanderen.

Pag. 10

## +16-inspiratie

### ► Plaats

Buiten

### ► Soort activiteit

Dorpsspel

### ► Duur

2 tot 3 uur

### ► Doel

Creatief aan de slag met de K van KLJ

### ► Aantal begeleiders

Minimaal 3

### ► Aantal deelnemers

10 tot 100

### ► Materiaal

Pennen (1 voor elke leider en 1 voor elke kloosterorde) • invulboekjes • papier (voor de 7 posten) • 1 kg suiker • weegschaal • plastic bekertjes • 3 soorten blond bier of 3 soorten cola • 2 plastic zakken (om kledij in te steken) • krant • fluorescerende vestjes • zaklamp • 2 latjes • 2 schuifmaten



Het is het einde van de middeleeuwen. De kloosterordes houden zich de hele dag bezig met danspartijen en bierbrouwen, ze zijn ver verwijderd van hun godsvruchtige leven. Dit is de paus ter ore gekomen en hij stuurt de inquisitie naar Vlaanderen. Zij zullen de kloosterordes onderwerpen aan de gevreesde 'Test der 7 daden van barmhartigheid' om te zien welke ordes mogen blijven bestaan in Gods genade, en wie er wordt geëxcommuniceerd.

# Wie heeft de barmhartigste kloosterorde?

De +16'ers van KLJ Groot-Orsmaal gaan aan de slag met het *K-ookboek*.

## Spelvoorbereiding

De leden worden aan het begin van het spel verdeeld in groepen en vormen elk een kloosterorde. Ze krijgen een boekje dat hen via tochttechnieken naar de zeven plaatsen brengt, waar ze één van de zeven daden van barmhartigheid kunnen vervullen. Zodra ze een opdracht tot een goed einde hebben gebracht, wordt het resultaat in het boekje genoteerd, zodat de leiding achteraf de punten kan berekenen.

## Opdrachten

De zeven daden van barmhartigheid zijn onderverdeeld in twee soorten posten: vier onbemande posten en drie bemande posten.

### **Onbemande posten**

Hier hangt een blad met de uitleg van de opdracht. De groepen moeten de gevonden oplossing(en) noteren in hun boekje.

### **► De zieken verzorgen**

Op het blad staan afbeeldingen van middeleeuwse geneeskundige praktijken en onderaan staan mogelijke oplossingen. De leden moeten de →

→ juiste behandeling bij de juiste afbeelding zetten en dit noteren in hun boekje. Per juist antwoord krijgen ze achteraf 1 punt.

### ► De gevangenen bezoeken

Op het blad staat een stadsplan met een gevangenis getekend. Er staat ook een visgraatdiagram bij die de ontsnapte gevangenen naar het onderduikadres moet helpen. De deelnemers moeten nu het visgraatdiagram (denkbeeldig) op de kaart volgen en in het boekje noteren waar ze denken dat het onderduikadres van de ontsnapte gevangenen zich bevindt. Bij een juist antwoord krijgen ze achteraf 5 punten.

### ► De doden begraven

Deze opdracht gaat door aan het kerkhof. Op het blad staat een foto van één van de graven op het kerkhof met een jaartal dat weggeveegd is op de foto. De leden moeten het ontbrekende jaartal invullen in hun boekje. Bij een juist antwoord krijgen ze 5 punten.

### ► De hongerigen spijzen

De leden krijgen een pak suiker en een plastic bekertje. Ze moeten in het bekertje exact 50 gram suiker proberen te gieten (door te schatten). Daarna wordt het resultaat gewogen door de leiding en genoteerd in het boekje. Achteraf krijgt de groep die het dichtst bij de 50 gram zat 10 punten, de groep die tweede was 5 punten...

### Bemande posten

Hier staat iemand van de leiding om de opdracht in goede banen te leiden. De leiding noteert het resultaat van de opdracht in het boekje.

### ► De dorstigen laven

De leden krijgen drie bekertjes met drie soorten blond bier (bijvoorbeeld: Karmeliet, Jupiler en Leffe Blond). Bij de -16'ers kan je dit spel spelen met drie soorten cola. Ze moeten raden welk bier of cola in welk bekertje zit en het resultaat in het boekje noteren. Achteraf krijgen ze 3 punten per juist antwoord.

### ► De naakten kleden

Bij deze proef moeten de leden zoveel mogelijk verschillende kledingstukken achterlaten op de proef, en dit tot het einde van het spel! Per soort kledingstuk (bijvoorbeeld 1 schoen, 1 broek, 1 rok, 1 T-shirt...) krijgen ze achteraf 1 punt.

### ► De vreemden herbergen

Deze eindpost sluit het spel af en gaat pas een half uur voor het einde van het spel open. Iemand van de leiding zet zich op de plaats van de post (bijvoorbeeld een bank) en begint zijn krant te lezen – dan sluiten ook alle andere posten. Vanaf dit moment mag hij niemand meer in zijn buurt zien of herkennen. Want als hij iemand ziet of herkent, verliest die groep sowieso deze proef. Ze mogen zich natuurlijk wel in de buurt verstoppen of zich onherkenbaar verkleden. Na een kwartier de krant gelezen te hebben, zet de leider een hoed op. Vanaf dan mogen de leden weer tevoorschijn komen en moet per groep één iemand zo snel mogelijk de leider op de bank tikken. De eerste krijgt 5 punten, de tweede 4 punten... De groepen geven hun boekjes ook af op dat moment.

## Speleinde

De leiding kijkt alle antwoorden na en telt de punten op. De groep met de meeste punten wint en krijgt een pauselijke aflat. Al de rest zal voor eeuwig branden in het vagevuur!

### ➡ KLJ Groot-Orsmaal

**i** Wil je graag de bijlages van dit spel ontvangen? Mail dan naar [bram.champagne@klj.be](mailto:bram.champagne@klj.be). Je vindt het 'K-ookboek' op [www.klj.be](http://www.klj.be) > thema's > KLJ-thema's > de K in KLJ > K-momenten.





**klj landjuweel**

**27<sup>e</sup>**

**18-20 augustus 2017  
Lovendegem**

 Landjuweel 2017

 **SAVE THE DATE**

► Ligging in Duitsland



► Afdelingsnaam

KLJB Sandsbach

► Aantal leden

80 (jongens en meisjes)

► Leeftijd leden

15 tot 30 jaar

► Aantal leiders

9





Af en toe gaan we met 'Idee' op bezoek bij onze buitenlandse collega's om te luisteren wat zij allemaal doen. Deze keer brengt de roadtrip ons naar Duitsland. Ja, ook daar bestaat KLJ. Alleen heet de beweging daar KLJB (Katholische Landjugendbewegung Deutschlands). In Duitsland liepen we Stefanie Amann tegen het lijf, de hoofdleidster van de lokale afdeling KLJB Sandsbach.

## Het jaar rond met KLJB Sandsbach

### Begin van het jaar

Elk jaar organiseert KLJB Sandsbach een groot feest om de nieuwe leden te verwelkomen. Dit is een van de hoogtepunten van het jaar omdat dit initiatief iedereen samenbrengt, en we tegelijkertijd lekker eten en drinken. Hier bespreken we onze plannen en ideeën en nemen we onze jaarlijkse groepsfoto.

### **De K in KLJB**

Om contact te houden met de K in KLJB werken we veel samen met de parochie en met de priester van Sandsbach. Zo helpen we om het altaar mooi te maken voor het oogstfeest en met de organisatie van de kruisweg voor jongeren. We nodigen ook andere KLJB-groepen en dorpsgenoten uit voor deze speciale vie-



*Bij KLJB Sandsbach houden ze ook van avontuurlijke activiteiten.*

ringen, en we gaan regelmatig naar de mis. Dit is de perfecte gelegenheid om uit te wisselen en om af te spreken om samen activiteiten te organiseren. Deze momenten zijn →



Jaarlijks organiseert KLJB Sandsbach een groot feest om de nieuwe leden te verwelkomen. Hier bespreken we onze plannen en ideeën en na

→ ideaal om geld in te zamelen voor goede doelen. Zo verkopen we kleine broodrolletjes tijdens het oogstfeest en paaseieren bij de paasdienst. De laatste jaren hebben we geld ingezameld voor onderzoek tegen kanker, voor mensen met een beperking en voor de slachtoffers van een overstroming in onze regio.

### De meiboom

Om de twee jaar zetten we een meiboom: een versierde boom die we op 1 mei in het midden van het dorp plaatsen. We bewaken de boom tijdens de nacht. Dit is heel belangrijk, aangezien het traditie is bij KLJB-groepen om elkaars boom te stelen.

### Tijd voor carnaval

Elk jaar bouwen we een carnavalswagen waarmee we deelnemen aan alle carnavalsstoeten van de omliggende dorpen. We kiezen dan een thema om rond te werken. Dat is telkens een grote uitdaging.

### Tijdens het jaar

Naast al deze initiatieven komen we ook samen om gewoon wat te babbelen en plezier te maken. Dit is de belangrijkste reden waarom jongeren graag naar KLJB Sandsbach komen. We zijn heel trots om deel te mogen zijn van KLJB.

### Einde van het jaar

#### Festivaltijd

In augustus organiseren we jaarlijks een festival dat voor iedereen toegankelijk is. Het start 's morgens en eindigt 's avonds met een groot feest. We nodigen alle leden van de omliggende KLJB-afdelingen uit. Er zijn steeds heel wat muziekgroepen en buitenlandse gasten. Dit is eigenlijk het belangrijkste initiatief van onze afdeling. Ieder jaar vraagt het veel werk, maar het is ook altijd heel tof! We verdienen met deze activiteit financiële middelen om de andere activiteiten doorheen het jaar te kunnen betalen.





...men we onze jaarlijkse groepsfoto.

### Op kamp naar Oostenrijk

Nadat we vorig jaar naar een pretpark gingen, zijn we dit jaar op vraag van onze leden gaan rondtrekken in de bergen van Oostenrijk. We deden daar aan teambuilding. Ook de leden hielpen met de organisatie.

#### ◆ Karel Billiet

Stafmedewerker KLJ i.s.m.  
Stefanie Amann, hoofdleidster  
KLJB Sandsbach

**i** Als je ons wil contacteren of meer te weten wil komen over KLJB Sandsbach, kan je ons vinden op Facebook of via onze website [www.kljbsandsbach.wordpress.com](http://www.kljbsandsbach.wordpress.com).



Elk jaar bouwen we een carnavalswagen waarmee we deelnemen aan alle carnavalsstoeten van de omliggende dorpen. Dit jaar was ons thema 'Shaun het schaap'.



Om de twee jaar zetten we op 1 mei een meiboom in het midden van het dorp. Het bewaken van de boom is heel belangrijk, aangezien het traditie is bij KLJB-groepen om elkaars boom te stelen.



KLJB Sandsbach in een berghut, op kamp ergens in Oostenrijk.



## Tover eens een leuke uitstap uit je hoed

Wil je graag eens een uitstapje maken met je leden? Eens buiten je geliefde dorp treden? Dan hebben wij vijf voorstellen voor een geweldig uitje ergens in Vlaanderen.

1.

### Maak een wandeling onder de Schelde

#### Antwerpen (Antwerpen)

Deze must see in Antwerpen is geweldig met je –12'ers. Je kent deze plek misschien beter als de Sint-Annatunnel. Je leden zullen versteld staan van de megalange roltrappen en kunnen aan de hand van het muurschrift meten hoe ver ze al gewandeld hebben. Voordeel is dat je ze niet gemakkelijk kwijtspeelt. Ze kunnen namelijk maar twee kanten op: vooruit en achteruit.

 [www.visitantwerpen.be/detail/voetgangers-en-fietserstunnel](http://www.visitantwerpen.be/detail/voetgangers-en-fietserstunnel)



2.



### Ga op bezoek bij de ridders en prinsessen in het kasteel

#### Horst (Vlaams-Brabant)

Het kasteel van Horst is een kasteel van verhalen. Oorspronkelijk was het een feestkasteel, het bruiste er van het leven. Er waren jachtpartijen, feestmalen, ridders en gravinnen, bloei en verval. Zijn jullie ook nieuwsgierig naar de verhalen van de prinsen en prinsessen die vroeger in dit kasteel woonden? Dan moet je zeker een kijkje gaan nemen en je oor te luis-teren leggen!

 [www.kasteelvanhorst.be](http://www.kasteelvanhorst.be)



## 3.

### Ga lekker rondrollen in Rollerland

#### Aalst (Oost-Vlaanderen)

Rollerland biedt je de ultieme rolschaatservaring, net zoals in de jaren 80. Je kan er pirouettes draaien op een grote rolschaatsbaan, je beste discomoves bovenhalen op rolschaatsen of, als je daar allemaal nog niet aan toe bent, gewoon een toertje rondrollen. Heb je geen rolschaatsen? Geen probleem, je kan ze ter plaatse huren! Ga je liever eens van de grond? Dan zijn er ook nog trampolines, luchtkussens, glijbanen... Voor elk wat wils.

 [www.rollerland.be](http://www.rollerland.be)



## 4.



### Schoenloos wandelen in een voormalige kiezelgroeve

#### Zutendaal (Limburg)

Een pad van 3 km lang dat je volledig op blote voeten moet afleggen, dat is het blotevoetenpad. Voel het gekriebel tussen je tenen, het water aan je voeten. Zet al je zintuigen op scherp om het hout, de stenen, de boomknippers en nog veel andere prikkels te ervaren. Klaar met het blotevoetenpad? Dan kan je nog een kijkje nemen in de houten uitkijktoren, het doolhof en een hangbrug.

 [www.lieteberg.be/blotevoetenpad](http://www.lieteberg.be/blotevoetenpad)

## 5.



### Zin in een pak friet met een chocosausje?

#### Brugge (West-Vlaanderen)

Heb je je ook altijd al afgevraagd wie er ooit op het idee is gekomen om een stuk patat in warm vet te gooien en te wachten tot het krokant en lekker wordt? Altijd al willen weten wie Antoine Parmentier of Luther Burbank zijn? Dan is het frietmuseum zeker een aanrader! Je komt er alles te weten over frietjes. Combineer je dag met Choco-story en je weet plots heel wat meer over twee van onze oerdegelijke Belgische klassiekers. Uiteraard is er de mogelijkheid om je dag af te sluiten met heerlijke frietjes of een chocoladedemonstratie. Reserveren voor een groep moet minstens een week vooraf gebeuren.

 [choco-story-brugge.be](http://choco-story-brugge.be)  
[www.frietmuseum.be](http://www.frietmuseum.be)



◆ **Nette Van Oeckel**  
Redactieraad

**Je vindt meer inspiraties op [www.klj.be](http://www.klj.be)**