

'K'ampzending 2017

Kampbezinning: 'Hier groeien helden'

Vooraf:

- Inkleding:
Voorzie een kampvuur in een vuurkorf als de kampbezinning buiten doorgaat of theelichtjescirkel als het binnen doorgaat. Probeer het in ieder geval gezellig te maken.
- Materiaallijst:
 - Vuurkorf of theelichtjes
 - 'Leef' – Mozaïek.
 - Voor elke KLJ'er een voorwerp. (zie punt 4.1.1. optie 1)
 - Facebookprofielen op papier + voldoende witte papieren. (zie punt 4.1.1. optie 2)

1. Welkom



Welkom, kampgangers.

We willen het (halverwege/tijdens/op het einde van) ons kamp even stil maken. Stil maken om eens na te denken over wat we allemaal al beleefd hebben. Het kamp liep al fantastisch. En waarom? Omdat ieder van ons zijn steentje bijdraagt zoals hij het kan... De flauwe moppen van Jan, het eeuwige enthousiasme van Anouck, het eindeloze geduld en begrip van Jos...

We willen jullie vandaag op het hart drukken dat iedereen talent heeft.

Bij KLJ groeien helden, zo vertelt ons toch onze jaarthemaslogan. Maar ieder van ons heeft talenten, ook al hebben we allemaal onze kleine kanten en gebreken. ... (naam KLJ'er) wil dit dan ook met onderstaande tekst delen.

2. In ieder mens

(Laat iemand van de leden onderstaande tekst voorlezen.)

In ieder mens zitten veel warme kleuren,
 talenten, krachten, positiviteit.
 Het is maar wie dat alles in je opmerkt
 en je met inzicht aarzelend begeleidt.
 In ieder mens liggen veel vakjes open
 die wachten op ontdekking en op groei.
 Het is maar wie het aarzelend even aanraakt
 en aanzet in een lieve, nieuwe bloei.
 Om 't allerbeste uit jezelf te halen
 is er één ding dat alles overwint,
 geloven in jezelf en in de ánder,
 waardoor je elke dag opnieuw begint.

3. Lied: 'Leef' – Mozaïek

Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn.
 Niemand is alleen maar zwart of wit.
 En iedereen is anders.
 Anders dan je verwacht.

Niemand die alleen maar haat of liefde voelt.
 We zijn allemaal een mens van vlees en bloed.
 En we kunnen niet perfect zijn.
 Want niemand weet hoe dat moet.

Leef met je eigen talent.
 Iedereen is mooi.
 En je bent wie je bent.
 Leef met jezelf en elkaar.
 Iedereen is blij.
 Met dat ene gebaar.

Niemand kan alleen maar mooi of lelijk zijn.
 En niemand heeft de waarheid vol in beeld.
 Maar het voordeel van de twijfel.
 Maakt ons minder verdeeld.

Leef met je eigen talent.
 Iedereen is mooi.
 En je bent wie je bent.
 Leef met jezelf en elkaar.
 Iedereen is blij met dat ene gebaar.

We zoeken de verschillen.
 Waar we bruggen moeten bouwen.
 En we plakken etiketten.
 Op het hart van iedereen.



Maar het leven is geen leven.
Als geen mens van je wil houden.
Dus we moeten bruggen bouwen.
Over alle kloven heen.

Refrein
Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn.

4. Ieder zijn talent

4.1.1. Optie 1

Verdeel

Verdeel de groep in groepjes van 5 tot 8 personen.
Zo kan er een vlot gesprek ontstaan. De sfeer is belangrijk bij dit gesprek. Trek dit als begeleider zeker niet in het belachelijke. Dan volgen de leden moeiteloos en krijg je een open gesprek.

Inleiding

Leef met je eigen talent. Maar wat is mijn talent? Wie ben ik? Een vraag die elk van ons zich wel eens stelt. In KLJ krijgen we gelukkig antwoorden op deze vragen. Onze vrienden houden ons soms een spiegel voor. En durven we dit dan ook bespreken?

Ben je anders dan een ander? Ja natuurlijk! Jij bent jij, want je bent apart geschapen, uit een ander hoopje klei. Kijk gerust eens in de spiegel. Zie naar het kunstwerk dat jij bent. Kijk naar jouw gezicht, jouw lijf en leden, jouw karakter, jouw talent! Zie je wel, jij bent een wonder. Niets aan jou is saai en grijs. Wees maar jij en blijf bijzonder. Zing gewoon je eigen wijs.

We hebben hier dan ook x aantal voorwerpen (aantal voorwerpen volgens aantal deelnemers) voor jullie.

Je mag straks het voorwerp kiezen waarvan jij vindt dat het best bij jou past. Vervolgens gaan we alle voorwerpen bespreken. Je begint met te vertellen waarom je dit voorwerp hebt gekozen. De anderen mogen altijd reageren. Daarna mag je de vraag die op het voorwerp staat lezen en aan je 'medekampgangers' hun mening vragen. De persoon die het voorwerp gekozen heeft, is dan de moderator van het gesprek van de vraag.

Voorwerpen en vragen, een aantal voorbeelden:

Een schoen	→	In wie zijn voetsporen zou jij graag lopen? Naar wie kijk je op?
Een achterlicht	→	Bij wie kunnen jullie altijd terecht als de weg niet duidelijk is?
Een pyjama	→	Welke droom wil je binnen 10 jaar verwezenlijkt hebben?
Een bril	→	Waar zie je je toekomst bij KLJ?
Een fles water	→	Wat is de meest verfrissende en leuke KLJ-activiteit?
Een boek	→	Wat zou de titel van je KLJ-boek zijn?
Een KLJ- sjaaltje	→	Wat is je mooiste herinnering aan je KLJ-sjaaltje?
Een boomerang	→	Wat krijg je terug van KLJ?
...	→	

Sluit bovenstaand groeps gesprek af met onderstaande tekst:

Eigenlijk, als ik er eerlijk over nadenk... Alles wat ik heb, heb ik van iemand gekregen. Alles wat ik kan, heb ik van iemand geleerd. Al van toen ik klein was, zorgden anderen voor mij. Ze hielpen me en moedigden me aan om langzaam op eigen benen te leren staan. Maar toen ik zelf kon staan en gaan, moest ik ook nog leren praten. Toen ik kon praten, leerde ik lezen. Toen ik kon lezen, leerde ik zoveel, dat ik het niet kan opnoemen.

Als ik er eerlijk over nadenk: alles heb ik gekregen. En nu ik er verder over nadenk... ik kan en moet het ook niet allemaal alleen. Nog altijd zijn er mensen die voor me klaarstaan om te helpen. En stap voor stap sta ik ook voor anderen klaar. We zijn een geschenk voor elkaar.

4.1.2. Optie 2

Start

Maak lege Facebookprofielen aan op papier en druk er één af voor iedereen. (voorzie ook voldoende witte papieren)

Iedereen krijgt de opdracht om zijn eigen profiel vorm te geven met een profieltekening,

Posten maar!

Hierna legt iedereen zijn profiel ergens in de ruimte. Nu krijgt iedereen de opdracht om bij iedereen een talent of compliment te schrijven of te tekenen op elkaars Facebookprofiel. Je kan ook likes geven aan posts die anderen geplaatst hebben op iemand zijn Facebookprofiel.

Nabespreking

Tenslotte komt iedereen terug bij zijn eigen profiel en luisteren we bij hen wat er zo allemaal op hun profiel staat. Welke complimenten en talenten hadden ze niet verwacht te krijgen?

5. Afsluiter

Vijf talenten, twee talenten of slechts één talent: ieder van ons wordt gevraagd, het talent wat hij of zij heeft, te gebruiken.

Zo groeien er helden. Dat mogen we vanuit deze viering als KLJ'ers meedragen, overtuigd dat iedereen talenten heeft, dat iedereen knap is.

Heer,
geef ons de moed,
om onszelf te zijn.
Geef ons de moed,
om onszelf te appreciëren
zoals U ons gemaakt hebt.
Geef ons de moed,

om alle anderen te waarderen
zoals U hen gemaakt hebt.
Iedereen heeft talent.
Geef ons de kracht
om al onze talenten te gebruiken,
om te laten groeien
om te zien dat elk van ons een held is.
Amen.

Moge God ons hierin nabij zijn en ons begeistere met zijn zegen, Hem die wij
noemen; Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

6. KLJ-lied

Als afsluiter zingen we dan ook samen het KLJ-lied:

Jeugdig dat zijn wij,
vorming, ontspanning, samen in groep,
bezinnen, sport en spel het doet je goed;
fris en uit de kluiten gewassen,
jong maar toch een beetje volwassen.

Meisje, jonge man,
't is bewezen dat het kan;
maak van je jonge leven
een jeugd.

**KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.**

Landelijk zo willen wij,
dat het nooit zo ver zal komen,
in een wereld van steen en beton;
alleen nog maar kunnen dromen,
van het gras, de dieren, planten en bomen.

En het dagelijks brood,
wordt door landbouwers gezaaid;
voor boer en tuinder
sta je paraat.

**KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.**

**Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.**

Katholiek geloven wij,
en dat de jeugd van vandaag nog toekomst heeft,
elk samenzijn wordt dan een feest;
in je dorp, parochie als een speelterrein,
waar je voor elkaar nog mens kan zijn.

En met KLJ,
voel je je nooit alleen;
met meer dan dertigduizend
vrienden om je heen.

**KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.**



Ik ga op kamp en neem mee...

Het K-ookboek



Hét boek vol met inspiratie voor jullie K-momenten, bezinningen en vieringen. Had je graag nog een gratis exemplaar gehad? Mail dan naar pastoraal@klj.be

De K-koffer



Leen via het mailadres pastoraal@klj.be gratis een koffer uit vol K-ideetjes. Schrijf er ook hoe oud de leden zijn waarmee je op kamp gaat. Dan zorgen we ervoor dat de inhoud aansluit bij jullie groep.

De complimentenscheurkalender

Maak voor de KLJ-helden op kamp complimentenscheurkalenders (zoals het voorbeeld hieronder). Op deze manier kan iedereen complimentenstrookjes van de kalender scheuren en aan elkaar geven.



FREE COMPLIMENTS



Voor jou en je mede-KLJ'ers

.....
Jouw kasverslagen zijn echt adembenemend!
.....

Jij bent de beste in mij helpen groeien!
.....

Jij staat echt beeldig met je KLJ-trui.
.....

Jij maakt de gezelligste kampvuren.
.....

Jij bent de hoofdleder van mijn dromen.
.....

Jij maakt echt super leuke activiteiten!
.....

Jij bent een organisatietalent!
.....

Jouw spiermassa trekt ons steeds
naar de overwinning.
.....

Je ziet er fantastisch uit in je vendelkostuum.
.....

Jij doet me elke activiteit weer lachen.
.....

Jij zorgt voor de stilte tijdens de storm.
.....

Youtube-ideetjes

Theotalks

Geef via Youtube eens 'Theotalks' in. Dan zal je allerlei filmpjes vinden van kinderen en jongeren die op een laagdrempelige manier praten over geloof. Ideaal voor een bezinning!



Luc De vos: "Er kan nog van alles gebeuren"

In dit filmpje spreekt Luc De Vos over zijn leven, zijn jeugd en zijn geloof. Hij spreekt ook de jongeren rechtstreeks aan.



Videodatabank: Thomas

In deze databank kan je bergen filmpjes vinden per thema die je kan gebruiken in bezinningen of vieringen.



The screenshot shows the website interface for the Thomas Videodatabank. At the top, there is a navigation bar with the date 'Woensdag 01 maart 2017' and links for 'Over ons', 'Helpdesk', 'Nieuwsbrief', and 'Contact'. A search bar is located on the right with the text 'Zoeken op Thomas'. Below the navigation bar, there is a banner for '15 JAAR THOMAS' with the website URL 'www.godsdiensonderwijs.be'. The main content area features a menu with categories like 'Algemeen', 'Basis', 'Secundair', 'Buitengewoon', 'Hoger', 'Pastoraal', and 'Dialogschool'. A search bar is also present. Below the menu, there are buttons for 'Overzicht categorieën', 'Nieuwste Video's', 'Video groepen', 'Checkpoint TV', 'Video zoeken', and 'Video inzenden'. The main heading is 'Videodatabank'. Below this, there is a section for 'Laatst toegevoegde video' with a video player showing a clip titled 'Basketbal met rolstoel: Zorg voor elkaar'. The video player includes a title, a thumbnail, and a duration of ':60'. To the right of the video player, there is a section for 'Inzender' (Inzender: Ingezonden door mieke de latter) and 'Categorieën' (Ontmoeting, Zorg, Samenleving, Handicap, Plezier).

Heeft je afdeling al een K-verantwoordelijke?

Wie steekt in je afdeling de meest creatieve bezinningen of vieringen in elkaar? Komt er al een naam in je hoofd? Wel, maak van hem/haar via Wall-e een K-verantwoordelijke!

Waarom?

Deze KLJ'er zal op de hoogte gehouden worden van K-initiatieven, nieuwe bezinningen, vieringen,... . Hij/zij zal dus de K-contactpersoon zijn voor je KLJ.

Al een K-verantwoordelijke?



'K'alender

Er staan weer een pak K-initiatieven op het programma! Om je alvast warm te maken kan je hier een overzicht vinden van al de activiteiten. Neem dus je agenda erbij en begin maar aan te duiden! Voor meer informatie over deze initiatieven kan je steeds mailen naar pastoraal@klj.be.

KLJ-initiatieven

1 mei 2017:

KLJ-bedevaart naar Scherpenheuvel

Organisatie werkgroep K Vlaams-Brabant

- Elke afdeling die wil deelnemen krijgt een eigen route die ze moeten wandelen naar Scherpenheuvel.
 - Op deze route zullen er opdrachten liggen.
 - Er zal ook een tochtboek zijn voor iedereen.
- Samenkomen rond 12-12:30 in Scherpenheuvel.
- Om 13 uur is het massamoment in Scherpenheuvel.
- Inschrijven kan via het mailadres: pieter.cardyn@klj.be

6 mei 2017:

Verwondertocht

Organisatie werkgroep K Oost-Vlaanderen + Landelijke Gilden + KVLV

- Waar? Abdij Roosenberg in Waasmunster
- Inschrijven via het mailadres: oostvlaanderen@landelijkegilden.be
- Bekijk ook het Facebookevenement: 'Verwondertocht 2017'

(zie flyer in bijlage)

14 mei 2017:

Tocht naar Scherpenheuvel

Organisatie werkgroep K Antwerpen + Landelijke Gilden + KVLV

- Waar? onthaal aan het clublokaal van de KWB (Spordel 3, Scherpenheuvel; aan het einde van de grote parking van de Mariahal)
- Inschrijving: niet nodig
- Bekijk het Facebookevenement: 'Wandel je mee in en rond scherpenheuvel?'

(zie flyer in bijlage)

Bedevaarten Landelijke Beweging

Oost-Vlaanderen

- 8 mei : Kerselare (20u00: bezinning en zang)
- 11 mei: Oostakker (20u00 eucharistie met tocht vanaf 19u00)
- 18 mei: Kleit (20u00: eucharistie aan de grot)
- 30 mei: Geraardsbergen (20u00: eucharistie en tocht vanaf 19u00)

West-Vlaanderen

- 05 mei: Izenberge (gebedsviering)
- 05 mei: Dadizele (eucharistie)
- 12 mei: Assebroek (bezinning en zang)
- 19 mei: De Ginste (gebedsviering)
- 19 mei: Gistel (eucharistie)
- 26 mei: Houthulst (gebedsviering in de kerk)
- 27 mei: Westvleteren (19u00 eucharistie aan de grot/ namiddag bezinningstocht)

Antwerpen

- 29 april: Meersel Dreef (20u00 eucharistieviering met kaarsenprocessie)
- 18 mei: Kalfort (14u00)

Vlaams-Brabant

- 5 mei : Jezus-Eik
- 13 mei: Scherpenheuvel
- 24 mei: Halle
- 28 mei: Ramsdonk