



KLJ Natuurlijk!

K-materiaal bij het jaarthema 2015-2016

Inhoudstafel

Een inleiding ... Natuurlijk!	2
Kerstmis op de vlucht ...	2
De Passie	3
Meibedevaarten ... Natuurlijk!	4
Bezinningen ... Natuurlijk!	5
'Duurzame relaties' voor +16	5
'Duurzame relaties' voor +12 en +14	6
'Duurzame relaties' voor -9 of -12	9
Duurzaamheid	15
Inspirerende teksten	17
Licht? Natuurlijk!	21

Een inleiding ... Natuurlijk!

Natuurlijk! Natuurlijk bieden we jullie bij het jaarthemamateriaal ook een K-bundel aan. Hier vinden jullie bezinningsmomenten, teksten en een viering. Deze kunnen jullie gebruiken bij de start van het werkjaar, voor een activiteit of voor een vergadering.

Wees niet bang om er zelf mee aan de slag te gaan, natuurlijk!

Maar vooraleer jullie in het K-materiaal vliegen, willen we nog enkele zaken in de kijker zetten: 'Kerstmis op de vlucht', 'De Passie 2016' en de meibevaarten.

Deze bundel kwam tot stand dankzij de Werkgroepen K van Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant, stafmedewerker pastoraal Karel Billiet en nationaal proost Dirk Decuypere. Bijzonder dank hiervoor, Natuurlijk!

Zijn er vragen, opmerkingen, suggesties, ... dan kunnen jullie natuurlijk altijd terecht bij Karel (karel.billiet@klj.be) of bij proost Dirk (dirk@klj.be).

Kerstmis op de vlucht ...

We moeten het jullie niet vertellen. Vele kinderen en jongeren in onze wereld zijn op de vlucht. Ze zijn op de vlucht voor armoede, voor oorlog, voor geweld, voor mishandeling, voor ...

Deze kinderen en jongeren willen we niet in de kou laten staan. Daarom ondersteunen we dit jaar de actie van 'Caritas'. We gaan kerstkaartjes schrijven naar kinderen en jongeren uit Syrië, Irak, ... die op de vlucht zijn in Libanon.

Wij schrijven een kaartje. Caritas zal onze kaartjes vertalen en naar Libanon brengen. In de loop van januari of februari 2016 krijgen we dan antwoord van hen.

Doe mee aan de actie! Mail naar dirk@klj.be of karel.billiet@klj.be dat jullie de schouders willen steken onder dit initiatief en we houden jullie op de hoogte van alle praktische zaken. Het is een kleine moeite voor ons, maar een wereld van verschil voor zoveel kinderen en jongeren. Zo wordt Kerst voor hen dit jaar toch iets warmer en liefdevoller!



De Passie

Om het kort te zeggen:

- Wat? 'De Passie'
- Wanneer? Zaterdag 19 maart 2016 om 20 uur.
- Waar? Grote Markt – Ieper
- Wie? 10.000 jongeren, waaronder massa's KLJ'ers.
- Waarom? Omdat het eeuwenoude verhaal actueler is dan ooit!
Omdat het GRATIS is.
Omdat we 'De Passie' KLJ willen kleuren.
Omdat we nog duizenden andere redenen hebben.

Hou 19 maart nu al vrij in jullie agenda en neem 'De Passie' op in jullie jaarprogramma! Verdere info volgt.



Op zaterdag 19 maart 2016 vormt Ieper het decor voor de tweede editie van 'De Passie'. Dit multimediaal event vertelt op een hedendaagse manier het eeuwenoude verhaal over vriendschap, liefde, verraad, ontrouw, ... maar altijd zegeviert de hoop!

Het passieverhaal, dat nog steeds actueel en hedendaags is, zal gebracht worden in het licht van een oorlogssituatie. Ieper werd immers zwaar getroffen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Hedendaagse songs worden in een nieuw kleedje gestoken en vormen de rode draad doorheen het verhaal dat grenzeloos, tijdloos en wereldwijd is.

Op dit spraakmakend event worden 10.000 jongeren verwacht. Eén miljoen TV-kijkers zullen het zien. Dat mogen jullie dus niet missen!

Er zal busvervoer georganiseerd worden vanuit het hele land voor een zeer democratische prijs. 'De Passie' zelf is GRATIS en start om 20 uur. Jullie kunnen er ook een daguitstap van maken met outdoor-activiteiten.

Meer info vanaf september op www.depassie.be!

Meibedevaarten ... Natuurlijk!

Zin in een stevige wandeling? Goesting om eens door de velden te stappen? Waarom doen jullie dat niet samen: een ontspannende inspanning?

Tijd maken om even stil te vallen in het drukke dagelijkse leven. Tijd maken om dankbaar te zijn voor het leven, vriendschap, ... en zoveel meer. En waarom achteraf dan niet samen gezellig genieten van een frisse pint.

De meibedevaarten hebben héél veel te bieden. Maak er tijd voor in het nieuwe KLJ-werkjaar! Kom en zie ...

Uiteraard kunnen jullie zelf een eigen programma, bijvoorbeeld een staptocht, uitwerken en kijken wat jullie samen kunnen doen met wat er ter plaatse georganiseerd wordt door Landelijke Gilden, KVLV, Groene Kring en KLJ.

Aarzel zeker niet om zelf voorstellen te doen! Wil je tijdens de meibedevaarten wimpelen, vendelen, musiceren, ... héél graag! Geef ons een seintje.

Hebben jullie vragen, neem dan contact op met nationaal proost Dirk, dirk@klj.be of met de stafmedewerker pastoraal Karel, karel.billiet@klj.be!

We geven jullie bij deze héél graag de reeds bekende data mee!

West – Vlaanderen:

- 6 mei 2016 om 20 uur Basiliek Dadizele
- 6 mei 2016 Izenberge
- 13 mei 2016 Assebroek
- 20 mei 2016 De Ginste
- 20 mei 2016 Gistel
- 27 mei 2016 Houthulst
- 28 mei 2016 Westvleteren

Oost – Vlaanderen:

- 12 mei 2016 om 19 uur Oostakker Bezinningstocht en viering om 20 uur
- 19 mei 2016 om 20 uur Maldegem-Kleit
- 23 mei 2016 om 20 uur Kerzelare Bezinning en zang
- 24 mei 2016 om 19 uur Geraardsbergen Bezinningstocht en viering om 20 uur

Antwerpen:

- 30 april 2016 om 20 uur Meersel-Dreef
- 1 mei 2016 om 20 uur Scherpenheuvel

Vlaams Brabant:

- 4 mei 2015 om 19.45 uur Halle
- 6 mei 2015 om 19.15 uur Jezus-Eik
- 7 mei 2015 om 19.30 uur Scherpenheuvel
- 22 mei 2015 om 15 uur Ramsdonck

Bezinningen ... Natuurlijk!

'Duurzame relaties' voor +16

Duurzaamheid is een mooi begrip dat niet alleen gebruikt wordt in de wereld van consumptie, constructie en economie. Het is ook belangrijk binnen je eigen leefwereld van vrienden en familie. Zo maak je binnen je KLJ-afdeling vele vrienden. Sommige van die vriendschappen eindigen niet op de KLJ-leeftijdsgrens van 35 jaar, of wanneer je vroeger als lid of leiding stopt. Vrienden voor het leven worden, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Die vriendschappen moet je onderhouden.

Als KLJ'ers willen we er zijn voor elkaar. Zo wil ook God er altijd voor ons zijn. Hij laat ons nooit in de steek. Zijn naam is dan ook YHWH en dit Hebreeuwse woord Jahwe betekent: 'Ik zal er zijn voor jou'. De profeet Jesaja verwoordt het zo:

Als je door water heen moet, zal ik bij je zijn. Als je rivieren oversteekt, zal je niet verdrinken. Als je door vuur loopt, zal je niet verbranden. De vlammen zullen je geen pijn doen. Want ik, de Heer, ben jouw God. Ik ben de heilige God van Israël, en ik zal je bevrijden. Jij bent heel belangrijk voor mij, je bent heel veel waard. Ik hou zo veel van je! (Jesaja 43, 2-4a)

Hier zijn 10 praktische tips om vriendschappen voor het leven binnen en tussen alle KLJ'ers uit je afdeling te versterken:

1. Niets zo fijn als een leuke attentie op een onverwacht moment. Dat doen toch enkel echte vrienden? Verras daarom al eens lid of medeleiding op een onverwacht moment tijdens een activiteit.
2. De band stopt niet omdat je tijd in de jeugdbeweging voorbij is. Schrijf eens een kaartje naar iemand van de gestopte leiding of leden.
3. Uit het oog betekent daarom niet uit het hart! Stuur een sms, bel of mail als je elkaar even niet ziet omdat het geen activiteit is, bijvoorbeeld tijdens de examenstop.
4. Ga eens bij een KLJ-lid en zijn of haar ouders langs met een stukje taart en maak eens tijd om te horen wat er daar thuis leeft over KLJ. Je steekt er zeker een heleboel van op en toont dat echte vrienden luisteren naar elkaar.
5. Vertel eens iets wat nog niemand over je weet, want een echte vriendschap is gebaseerd op vertrouwen.
6. Doe eens iets wat je vrienden op de KLJ graag doen, maar jij zelf nooit doet. Je zal ze er zeker blij mee maken!
7. Doe samen iets wat je alleen niet durft of kan, want samen sta je sterker.
8. Nodig je vriend eens uit om samen iets te gaan doen buiten KLJ. Tijd maken voor elkaar is immers belangrijk.
9. Zet eens de eerste stap als er eens ruzie of een conflict is op de KLJ. Een duurzame vriendschap wordt immers sterker omdat ze alles overwint!
10. Geef elke bestuursvergadering minstens 1 medeleider of -leidster een compliment voor iets wat hij of zij goed heeft gedaan in de afgelopen tijd. Echte vrienden waarderen elkaar!

'Duurzame relaties' voor +12 en +14

Als KLJ'ers zijn wij verbonden met elkaar. We willen dit zichtbaar maken door een web van draden te spannen. De bedoeling is dat je met de ene hand de draad vasthoudt en met de andere hand een bol verder gooit. Ondertussen kan er muziek gespeeld worden of kan je elkaar een vraag stellen, kan je iets over jezelf vertellen...

Uiteindelijk zien we een web dat de verbondenheid binnen de KLJ-afdeling uitdrukt. Daarna kan er het lied 'Span een draad' gezongen worden (optie 1) of kan een bijpassende tekst rond 'verbondenheid' gelezen worden (optie 2).

Optie 1: Lied "Span een draad"

tekst : Piet Spanhove en Carlos Desoete

muziek : Carlos Desoete

Bij jezelf en om je heen
zie je 't zo vaak gebeuren:
een mens die rond zijn eigen draait,
begint al gauw te zeuren.
Alleen op een eiland leeft geen één,
je weeft maar draden om je heen,
een ander wordt voor jou tot last,
je zit verstrikt, ja, je zit vast.

refrein:

Span een draad, weg uit jezelf,
bouw bruggen en smeed banden.
Maak de sprong, stap uit jezelf,
en neem jezelf in handen.

Het komt er nu voor ons op aan
om uit onszelf te treden,
om heel bewust naar anderen toe
ons netwerk te verbreden.
Dus blijf niet steken in je hoek,
da's niet meer te verkopen.
Want kleine mensen zijn op zoek
naar tekens om te hopen.

Span je draden wereldwijd,
doorbreek de enge grenzen.
Naar oost en west, naar noord en zuid:
't gaat overal om mensen.
Een droom van vrede, eens voorgoed
die roept ons om te geven,
opdat wij samen doen wat moet,
verbonden echt gaan leven.

Span een draad

T: P. Spanhove en C. Desoete
M: C. Desoete

klem 3



1. Bij je-zelf en om je heen zie je 't zo vaak ge-beu-ren:
2. Het komt er nu voor ons op aan om uit ons-zelf te tre-den,
3. Span je dra-den we-reld-wijd, door - breek de en - ge gren-zen



1. een mens die rond zijn ei - gen draait, be - gint al gauw te zeu-ren.
2. om heel be-wust naar and' ren toe ons net-werk te ver-bre-den.
3. naar oost en west, naar noord en zuid, 't gaat o - ver - al om men-sen



1. Al - leen op een ei-land leeft geen een, je weeft maar dra-den om je heen,
2. Dus blijf niet ste-ken in je hoek, da's niet meer te ver-ko-pen.
3. Een droom van vre-de eens voor-goed die roept ons om te ge-ven,



1. een an-der wordt voor jou tot last, je zit ver-strikt, ja, je zit vast.
2. Want klei-ne men-sen zijn op zoek naar te-kens om te ho-pen.
3. op - dat wij sa - men doen wat moet, ver - bon-den echt gaan le-ven.



Span een draad weg uit je-zelf, bouw brug-gen en smeed ban-den.



Maak de sprong, stap uit je-zelf, en neem je-zelf in han-den.

Optie 2: Tekst rond 'verbondenheid'

Soms lopen mensen langs elkaar heen, spreken weinig woorden van waardering, discussiëren om gelijk te halen, leven in voortdurende concurrentiestrijd.

EN TOCH!

Kijk eens naar de natuur. In een bos staat hier en daar een paddenstoel, daar één, en verderop nog enkele. Als je goed kijkt, vormen zij een kring. Als je nu behoedzaam neerknielt, en je krabt de aarde weg, dan zal je merken dat onder de humus alle paddenstoelen met elkaar verbonden zijn met een wirwar van draden. Dunne broze draadjes.

Aan de oppervlakte lijken zij eenzaten, verspreid, verloren, maar ondergronds zijn zij verbonden.

Zo is het ook met mensen. Ze lopen naast elkaar, lijken vreemden, vervreemden, omdat ze elkaar niet kennen, of ... veel te goed kennen.

Uiterlijk losstaand, maar ergens in de diepte met elkaar verbonden.

Verbonden als de lamme met zijn dragers, als de wijnstok met zijn ranken. Het evangelie roept ons op om deze boodschap handen en voeten te geven.

Geen tijd en geen ruimte, geen oceaan of grenslijn haalt mensen uiteen, zelfs niet de dood.

Alles in allen! Niets gaat verloren.

Als ik mijn lichtje doof, hoe stil en ongemerkt ook, dan verliest mijn gezelschap misschien de weg, omdat ik zijn enige steun was.

Ik wist het niet, want de draden liggen ondergronds.

Als ik mijn vuurtje doof, dan wordt het misschien één miljardste van een draad killer op aarde. Maar misschien leefde mijn buur, net door de fractie van een draad, boven het absolute nulpunt!

En ik wist het niet, want de draden liggen ondergronds.

Er is de besmettelijkheid van het kwaad, maar vooral is er de aanstekelijkheid van het goede.

Omwille van de wijnstok en de ranken, omwille van de lamme en de dragers gaat van de liefde niets verloren.

Grote geleerden zeggen dat in dit immense heelal niets verloren gaat. Ze kennen de wet van het behoud van energie. Geen sprankeltje energie gaat verloren.

In de wanhopige hoop, dat geen sprankeltje liefde verloren gaat, blijven we kleine attenties opbrengen, blijven we, ondanks onbegrip, elkaar pogen te begrijpen...

De liefde vindt haar weg, ook al is het niet duidelijk, want de draden lopen ondergronds. Daarom ligt de twijfel naast de hoop.

Kijk hoe ook hier, tussen ons, de draden, al is het ondergronds, met elkaar verbonden zijn.

Zie je het?

Uit pastoraal-tje 17de jaargang nr 3 - Ward Bruyninckx

'Duurzame relaties' voor -9 of -12

Doemoment

Elk lid moet de bol wol doorgooien naar een ander en dan iets leuks zeggen over hem of haar. Bij een kleinere groep kan je de bol wol meer dan 1 keer rond laten gooien. Je kan als leiding zelf allemaal knuffels voorzien. Je kan natuurlijk ook elk lid vragen z'n eigen knuffel mee te brengen, dat is misschien fijn voor op kamp. Gooi alle knuffels op het web dat nu gespannen is tussen de leden. Deze draad is symbool voor de band die tussen jullie gevormd wordt hier op de KLJ. Als die banden worden doorgeknipt, valt het geheel in duigen, dan gaat er iets fout. Je kan dit illustreren door enkel draden door te knippen, of je kan als leiding op strategische plaatsen in de kring gaan staan en het touw loslaten.

Laat ons nu luisteren naar een verhaal. Het gaat ook over touwen, een draad spannen, over vriendschap geven.

Een klein geschenk

Er was eens een vrouw uit Europa die voor lange tijd op reis moest naar het verre China. Ze kwam terecht in de stad Shanghai, waar miljoenen mensen wonen. In deze vreemde wereld, zo ver van huis, voelde de vrouw zich helemaal verloren, er was niemand die naar haar omkeek.

Toen ze op een avond weer alleen op haar hotelkamer was, werd er op de deur geklopt. Het was de Chinese kok Ta-tsa-fu. Toen de kok zag dat de vrouw gehuild had en zich eenzaam voelde, gaf hij haar een geschenkje: een 'jé'. Dat is een Chinese munt, met een gat in het midden. Door dat gat waren nu veelkleurige draden geweven die tot een vlecht waren samengeknoopt. De gekleurde draden, zo zei Ta-tsa-fu, waren van hem en zijn vrouw, van hun kinderen, van zijn broers en zussen, van zijn vrienden en familieleden. Ta-tsa-fu was bij hen langs geweest en had gevraagd: 'Willen jullie één uur van jullie leven geven, één uur van jullie geluk afstaan voor een eenzame, ongelukkige vrouw?' En ja hoor, allen hadden zich bereid verklaard om een deeltje, een uur van hun tijd, hun vriendschap, hun gelukkig-zijn af te staan aan die vreemdelinge uit Europa. Als teken van deze vriendschap en als teken dat mensen elkaar moeten helpen en steunen, hadden al die mensen een draad gegeven die de kok Ta-tsa-fu nu in een vlecht door het gat in het geldstuk had gestoken.

De vrouw was heel blij met dit geschenkje. Ze voelde zich plots niet meer alleen. Het leek alsof ze door al die gekleurde draadjes met al die lieve mensen verbonden was, alsof die mensen nu dicht bij haar waren. Vanaf die dag voelde de vrouw zich thuis in China. De munt met de touwtjes nam ze jarenlang overal met zich mee.

Tot ze op zekere dag ook iemand tegenkwam die het moeilijk had en zich eenzaam en alleen voelde. Ze nam een draadje en knoopte het bij de andere draadjes in het muntstuk vast en gaf het op haar beurt aan de arme man.

Tot slot nog een gebedje om af te sluiten:

*Goede God,
Help ons om draden te spannen naar U en naar elkaar.
Help ons om naar elkaar toe te groeien.
Help ons met elkaar verbonden te zijn, iedere dag opnieuw.
Doe ons zoeken naar draden van vriendschap en liefde.
Zo wordt het mogelijk dat alle mensen
voor elkaar 'vrienden' kunnen zijn,
naar het voorbeeld van onze grote vriend Jezus,
de rode draad doorheen ons leven.*

Plaatselijke producten

Met deze bezinning zet je bij je KLJ-leden het gebruik van lokaal voedsel en voedselverspilling in de kijker, en het belang van smaak geven aan het leven van mensen. Je kan dit op twee manieren doen:

Optie 1: Eén activiteit

Je kan 1 activiteit in het teken zetten van dit thema.

Dat kan op 2 manieren:

- Vraag aan ieder lid om iets mee te nemen om te eten. Wat gebeurt er als er samen gegeten wordt? Komt alles samen in het midden te liggen, worden er nieuwe en betere combinaties gemaakt of eet iedereen het zijne op?
- Je kan als leiding ook zelf eten voorzien. Zorg voor droog brood en voor een tafel vol lekkers. Deel bij de start van de bezinning twee kleuren kaartjes uit. De leden met een blauw kaartje mogen aan de tafel vol lekkers gaan zitten. De leden met een oranje kaartje nemen plaats aan de tafel met het droge brood. Delen de groepen spontaan? Als dit niet in groep gebeurt, hoe kan het dan in de wereld gebeuren?

Om af te sluiten kan je het verhaal van de soepsteen voorlezen. (*zie verder*)

Optie 2: Een doorloper van 3 activiteiten

Op de eerste activiteit maak je een uitnodiging voor de mensen in de buurt van het KLJ-lokaal en de ouders van de leden. Met deze uitnodiging vraag je hen om binnen 2 activiteiten langs te komen op een receptie aan het KLJ-lokaal.

Op de tweede activiteit kan je wat tijd voorzien om in groepjes de uitnodigingen rond te brengen.

Tijdens de derde activiteit kan je met restjes en lokale producten samen koken en het lokaal inkleden. Op het einde van de activiteit komen de burens en ouders en kunnen ze genieten van een leuke babbel en een lekker gerechtje. Je kan bijvoorbeeld lekkere pompoensoep koken, zoals in het recept hieronder. Wanneer iedereen z'n kommetje soep op heeft, kan je hen het verhaal van de soepsteen vertellen.

Het verhaal van de soepsteen

Ergens in een ver dorpje in de bergen voelden de mensen er zich niet meer gelukkig. Vroeger was dat anders. Wanneer de zon van achter de bergruggen tevoorschijn kwam, gingen ze fluitend aan het werk.

Maar nu was het anders. Iedereen keek sip, en iedereen dacht alleen maar aan zichzelf. Ja, er was hongersnood in het dorp.

Iedereen dacht, dat er eten tekort was, en daarom spaarde iedereen al het eten dat hij kon bemachtigen op in zijn kelder.

Op een dag, kwam er een vreemde man in het dorp aan.

Hij was schamel gekleed, was in dagen niet meer geschoren en zag er graatmager uit. Maar, hij had blinkende, fonkelende ogen en een gezicht dat altijd leek te lachen.

"Waarom kijkt iedereen zo sip?" vroeg de man.

"We hebben honger, en er is bijna niets te eten" kreeg hij als antwoord.

De vreemdeling krabde even in zijn stoppelbaard, zette zijn hoge hoed wat naar achter en dacht na.

Opeens zei hij: "Ik zal voor jullie soep maken".

"Soep?", vroegen de mensen, "en waarmee zouden we dan wel soep maken?"

"Geen nood", zei de man; "Ik heb immers een soepsteen bij. En daarvan maak je de lekkerste soep ter wereld."

De mensen van het dorp die het hoorden, konden hun oren niet geloven: Een soepsteen, neen, daar hadden ze nog nooit van gehoord. En het nieuws verspreidde zich als een vuurtje in het dorp.

"Maar ik heb nog een ketel water nog" zei de man. De mensen haalden een grote ketel met water en zetten die op het vuur.

Met een groot gebaar haalde de man voorzichtig de soepsteen uit zijn zak en legde die in het water dat al begon te koken.

Even later ging hij proeven. "Hmmm...heerlijk" zei de man; "Maar de soep zou nog iets beter zijn, als we er wat aardappelen bij deden; heeft er soms iemand een paar aardappeltjes?"

Sommige mensen die hoopten om ook eens van de soep te mogen proeven, brachten een paar kleine aardappeltjes aan.

Na een tijdje proefde de man weer: "Prima!", zei de man, maar het zou nog beter smaken, als we er wat groenten bij deden." Wie enkele groenten kan missen mag straks ook een bordje van mijn heerlijke soep." Verlegen kwamen enkele bewoners met nog wat prei en selder, en een vrouw bracht een bond worteltjes.

Het begon al heerlijk te ruiken op het marktplein en steeds meer mensen kwamen kijken en snuffelen rond de grote soeppot.

"Ze is bijna klaar, maar als we er nu nog wat kruiden en wat zout zouden indoen, dan zal het de beste soep van heel de wereld zijn. Oh ja, en misschien hebben we ook nog een stuk soepvlees."

De dikke herbergier, die een echte smulpaap was, droomde al van een heerlijke bord soep en kwam met een groot stuk soepvlees aangezeuld.

De geur van heerlijke soep vulde heel het dorp. Het duurde niet lang, of iedereen stond al klaar met een bord en een lepel om van de heerlijke soep te proeven.

Toen de soep klaar was, werd de soep uitgedeeld, en iedereen mocht er een bord van nemen, want iedereen had ook iets van zijn eigen voorraad gegeven.

Alle bewoners begonnen te smullen en te smekken. Zo'n heerlijke soep hadden ze nog nooit geproefd. En telkens kwamen ze weer om hun bord te vullen. Ook de kinderen aten hun buikje rond.

Iedereen voelde zich weer blij, en je kon zien aan de mensen, dat ze er echt van genoten hadden.

De speelman haalde weer zijn viool uit en de mensen begonnen te dansen en te lachen. Het dorp was weer in vreugde.

"Het spijt me", zei de vreemde man, "maar ik moet vertrekken". Alle mensen vonden het jammer.

"Maar de soepsteen mag je houden", zei de man. "Om zulke lekkere soep te maken, moet je telkens doen, zoals je vandaag gedaan hebt: samen delen van wat je nog thuis hebt, zodat iedereen ervan kan genieten."

De mensen knikten en voelden zich dolgelukkig, dat ze de soepsteen mochten houden.

De man was blij, dat hij de vreugde in het dorp had teruggebracht.

En eventjes buiten het dorp bukde de man zich ... Hij raapte weer een steen van de grond en stak die in zijn zak.

Recept voor pompoensoep

Benodigheden:

1 klontje hoeveboter om de soepgroenten in aan te stoven
3 ajuinen
3 dikke selderstengels
3 wortels
1 knoflookteentje
pompoen (een halve grote, anderhalve kilo bijvoorbeeld, het is pompoensoep, dus veel pompoen gebruiken)
zaadjes van 1 groene kardemom
kruidentuiltje van tijm, laurier en peterseliestengels
vers gemaakte kippenbouillon
peper en zout

Bereiding:

Smelt de boter in een grote soeppot.
Snijd de ajuinen grof en voeg toe in de soeppot zodat ze kunnen aanstoven.
Snijd de selder en wortelen in stukken en laat mee aanstoven op een klein vuur, roer goed om en gooi er een knoflookteentje bij.
Snijd de pompoen in hanteerbare stukken, doe de zaadjes eruit en doe het in de soeppot. Doe er ook de kardemomzaadjes bij, roer om en laat verder aanstoven.
Giet er kippenbouillon onder totdat alles goed onderstaat, voeg het kruidentuiltje toe, breng aan de kook en laat 1 uur pruttelen totdat alle groenten door en door gaar zijn.
Verwijder het kruidenbultje en pureer de soep. Wil je kaas bij in de soep, dan doe je dat nu en pureer verder. Dan pas proeven en bijkruiden, want de kaas gaat extra zout en smaak aan de pompoensoep toevoegen.

Een nieuw scheppingsverhaal

Inleiding

Wij geloven dat de wereld, de aarde 'maakbaar' is en dat ieder van ons de opdracht heeft hieraan te werken.

De Bijbel staat vol verhalen.
Zo begint het boek met 'de schepping'.
Het gaat niet over gisteren.
Het biedt je geen wetenschappelijke verklaring.
Het verhaal bevat een opdracht, voor vandaag en morgen.
De mensen, jij en ik, zijn verantwoordelijk voor de aarde, voor onze medemensen.
Hoe zetten we onze kennis in?
Waar zijn onze uitvindingen goed voor?
Worden we er beter van in Noord en Zuid?

Luisteren we naar dit scheppingsverhaal geschreven in de taal van vandaag.

Een nieuw scheppingsverhaal

Op de eerste dag stopten een man en een vrouw de eindeloze kringloop van altijd maar meer werken om nog meer te consumeren en kregen opnieuw tijd voor elkaar en voor een beetje sociaal leven.
En God zag dat het goed was.

Op de tweede dag vaardigde een groot land een wet uit tegen biodiesel, zodat er op de aarde weer voldoende voedsel geteeld werd en de graanprijs voor de armste daalde.
God zag dat de vruchtbaarheid van de aarde juist gebruikt werd.
En God zag dat het goed was.

Op de derde dag werd het dak van de huurwoning geïsoleerd.
De oudjes moesten niet langer meer twee pensioenen ophoesten voor de aankoop van aardgas.
Er was weer licht aan het einde van hun financiële tunnel.
En God zag dat het goed was.

Op de vierde dag installeerde een ingenieur een zuiveringsinstallatie voor het afvalwater van zijn fabriek.
God bemerkte dat er levend water door de beek stroomde.
En God zag dat het goed was.

Op de vijfde dag kwam de vakbond - na lange onderhandelingen - tot een optimalere verdeling van de winst tussen aandeelhouders en werknemers van het bedrijf.
God verheugde zich dat economie wat menselijker werd.
En God zag dat het goed was.

Op de zesde dag besloten enkele consumenten om minder vlees te consumeren en biologische groenten zelf te kweken.
De natuur hervond zijn adem om zich te herstellen.
En God zag dat het goed was.

En op de zevende dag rustte de mens om van de schepping te genieten
Ook God herademde en dacht: "Mijn schepping is nog lang niet dood."
En God zag dat dit zeer goed was.

Om dit scheppingsverhaal waar te maken:

Laat ons niet al te eigzinnig zijn in wat we doen.
Laat ons niet vast of verloren lopen in het leven.
Laat ons wijs, wegwijzers zien als kansen.
Laat ons grenzen herkennen en respecteren.

Laat ons respecteren wat leeft en groeit.
Laat ons respectvol omgaan met het klimaat en het milieu, zodat mensen in het zuiden,
het westen, het oosten en het noorden toekomst hebben.

Duurzaamheid

Inleiding

In het spreken over de wereld en de aarde staat vandaag het woordje duurzaamheid centraal.

'De wereld moet nog een eeuwigheid mee', zong Louis Neefs.

Duurzaamheid opent onze blik op die eeuwigheid.

Duurzaamheid veronderstelt steeds een relatie op lange en op zeer lange termijn.

Laten we daarom bidden en werken

Samen bidden:

voor een duurzame sociale zekerheid
die stand houdt over generaties heen

voor duurzame gezinsrelaties
die veiligheid en vertrouwen geven aan kinderen

voor een duurzaam engagement
dat verder reikt dan een 'kostenbaten'-afweging

voor een duurzame solidariteit
die krachtig is op momenten van tegenwind

voor een duurzame vrede
die een chemische of nucleaire catastrofe afwendt

voor een duurzame consumptie
die onze ecologische voetafdruk verkleint

voor een duurzaam energiegebruik
dat geen roofbouw pleegt op onze aarde

voor een duurzaam geloof dat
alles uiteindelijk ten goede komt
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Gesprek

Laat ons hiervoor niet alleen bidden maar ook ons hiervoor inzetten waar ieder van ons leeft. Zo werken we aan het scheppingsverhaal en maken we van de aarde een plek waar er plaats is voor iedereen.

Hieronder vinden jullie een aantal punten waarbij telkens vragen staan. Deze vragen kan je bespreken binnen de groep.

Duurzame relaties.

Hoe zorg je ervoor dat je vrienden je vrienden blijven?

Volgens Robert Dunbar, een Britse antropoloog, kunnen we maximaal 5 beste vrienden hebben die altijd voor ons klaar staan en waar je dag en nacht kan bij aankloppen.

Na 7 jaar is een mens toe aan nieuwe vriendschappen waardoor bijna de helft van de vriendschappen is afgelopen en er nieuwe ontstaan.

Lokale producten bij de boer?

Heb je al eens gedacht om op kamp bij de boer te kopen?

Wist je dat er in Vlaanderen in totaal 677 hoeve winkels zijn waar producten van de lokale boer kan kopen (W-VL: 175, O-VI: 168, VI-Br + Br: 134, A'pen: 110, Li: 90)

Voedselverspilling?

Wat doe je met de overschot op weekend/kamp?

Tip: Als je na een kamp of tijdens het jaar veel overschot hebt van eten, kan je dit onder je leden of leiding verdelen.

Consumptie?

Hoeveel vind je dat een T-shirt mag kosten?

Wist je dat voor een T-shirt van €29 dat je in België koopt, waarop staat made in India, de naaister van dit T-shirt slechts 19 cent ontvangt. Reken dan eens na wat deze persoon zou ontvangen voor een T-shirt van €3!

Basisbehoeften

Wat zou je niet kunnen missen voor 1 week?

De rechten van het kind zijn in grote lijnen onder te verdelen in 3 puntjes: recht op onderhoud (voeding, onderwijs, sociale voorzieningen,...); recht op bescherming (geen mishandeling, uitbuiting,...) en recht op inspraak. Maar er zijn veel kinderen in ontwikkelingslanden en zelfs in ontwikkelde landen die zelfs niet kunnen genieten van deze rechten!

Eerlijke handel

Kijk je altijd naar wat het goedkoopst is?

In België zijn 235 Oxfam wereldwinkels die niet alleen speciaalzaken zijn voor producten van eerlijke handel, maar ook een informatiecentrum en een ontmoetingsplaats voor mensen die mee willen werken aan een rechtvaardigere wereld.

Carpoolen

Zou je lifters meenemen?

Carpoolen is naast milieuvriendelijk ook goed voor je portemonnee! Je kan er zowel een vergoeding van je werk voor ontvangen als een fiscaal voordeel uithalen.

Recyclage

Noem eens 10 voorwerpen die gemaakt zijn uit gerecycleerd materiaal.

Om een product dat je aankoopt aantrekkelijk te maken, krijgt het vaak een mooie verpakking. Die verpakking houdt soms 20 tot 40% van de kostprijs van je product in. Je betaalt dus voor iets dat je eigenlijk niet gebruikt!

Energiegebruik

Gebruik je je KLJ om het energieverbruik te verminderen?

In België komt slechts 6,8% van de energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Inspirerende teksten

Het geschenk

Deze wereld is een geschenk...
ook al loopt het niet altijd goed op dit bolletje,
(soms zelfs heel erg fout)
toch is deze aarde alles wat we hebben om van te leven.
De aarde helpt ons om zelf te kunnen leven,
om te eten en te drinken
om te genieten van het leven.

Zo vertelt de Bijbel het ook,
wanneer er verteld wordt over hoe God
de hele wereld aan de mens cadeau gaf:
het is een gave, maar ook een opgave.
Je krijgt de vruchten,
maar je moet er ook goed voor zorgen.

Goed zorgen voor de aarde,
zo hebben we geleerd,
in schade en schande,
betekent ook dat we moeten omkijken,
letterlijk moeten om-zien naar wat we veroorzaken.
Kiezen voor duurzaamheid, voor wat niet kapot gaat.
En ook kiezen voor wat niet achterblijft,
dat er geen rommel blijft liggen waar wij geweest zijn.

Anders vergiftigen we het geschenk van de aarde
voor wie na ons komt.
Dan pakken we die mooie, schone aarde af
van wie de kans nog niet heeft gekregen ervan te genieten.

Zorgen voor de hele schepping,
voor alles wat ademt en leeft,
voor alles wat ons vertelt over hoe God van mensen houdt,
voor ieder mensenkind, dat ook Gods kind, Gods beeld is...
Dát is onze opdracht, onze opgave, onze roeping.

Als we er allemaal samen onze schouders onder zetten,
dragen we met liefde onze aarde de toekomst in.
Een toekomst die mooi zal kunnen zijn voor iedereen.

Vincent Ceulemans

Zorgen voor morgen

In het groen van de bomen
en het blauw van de lucht
In de stralende zon
van de dag die zal komen

In de streling van de wind
in de frisheid van de beek
In het ruisen van de bladeren
en de schaterlach van een kind

In de schittering van de zon in het water
of de peilloze diepte van een vallei in de bergen
In de haartjes die op je armen rechtop gaan staan
wanneer je voelt dat je leeft en fantaseert over later

In duizend kleine en grote dingen
krijgen we het leven cadeau
Een geschenk zonder grenzen
dat ons doet lachen en zingen

Wanneer we echt verbonden zijn met iedereen
die onze aarde bewoont
veraf en heel dichtbij
Dan merk je het meteen

Er kan maar echt toekomst en vrede zijn
wanneer we zorgen
voor de dag van morgen
voor alle mensen, groot en klein.

Vincent Ceulemans

Alle richtingen

Er zat een oude man op de bank onder de boom.
Zijn grijze baard bewoog mee met de warme wind,
zijn brilglazen fonkelden in de zon.
Peinzend keek hij uit over de velden,
alsof hij eigenlijk iets anders zag.
Een klein meisje huppelde voorbij,
de rode bollen dansten vrolijk over haar witte jurkje.
Toen ze de man zo zag peinzen, vertraagde ze haar pasjes.
Tot ze vlak voor hem stil stond.
De oude man fronste zijn wenkbrauwen.
Wie komt hier mijn gedachten onderbreken?
En dan een vriendelijke glimlach.
"Dag meisje."
"Dag meneer, bent u de koeien aan het tellen?"
De oude man grinnikt.
"Zoveel koeien? Die kan ik niet tellen door hier te zitten, hoor meisje."
"Wat bent u hier dan aan het doen?"
"Ach, ik zit hier een beetje te denken, over hoe het vroeger was
en over hoe het nu is
en over hoe het later zal zijn.
Later, wanneer jij groot zult zijn."
Het meisje draait zich om en kijkt over de velden.
"Maar die velden hier, die zijn er toch altijd geweest?"
"Wel nee, daar hebben boeren hard voor moeten werken.
Eerst de bomen en de struiken die ze niet konden gebruiken weghalen,
daarna zorgen dat er fris groen gras kon groeien voor de koeien.
Beken omleiden, greppels graven voor het water,
een omheining plaatsen zodat er geen dier zou ontsnappen.
En kijk daar, verderop. Daar staat maïs en gerst in de zon te wiegen.
Ook daar moet de boer hard voor werken."
"O, daar had ik nog nooit zo over nagedacht."
"Misschien leren de meeste mensen dat pas
als ze wat ouder geworden zijn, zoals ik.
Maar misschien kan ik het jou vandaag ook al wat leren.
Ik noem het bij mezelf wel eens 'het geheimpje van de wereld'.
De ogen van het meisje beginnen te schitteren.
"Ik ben dól op geheimpjes.", zegt ze.
"Wel, dit is een geheimpje dat je tóch mag verklappen.
Luister goed.
Om in deze wereld als mensen verder te kunnen leven, vandaag en morgen,
moeten we genoeg aandacht hebben voor gisteren en vandaag."
"Oei, dat klinkt ingewikkeld", zegt het meisje.
"Stel je voor dat je op een berg staat.
Waar kan je dan naar kijken?", vraagt de man.
"Naar alle kanten! Naar voor, naar achter, naar links, naar recht, naar boven...
en ook naar onder, naar je voeten!"
"Helemaal juist!", bromt de man tevreden,
"Ik zie dat je een heel slim meisje bent."
Het meisje bloost een beetje.
"Wel," zegt de man "zo is het ook met de hele wereld.
Om nergens tegenaan te lopen, moeten we natuurlijk genoeg vooruit kijken.
Maar het is ook goed om op tijd en stond eens achterom te kijken,
om te zien wat er al gebeurd is,
en ook om te zien hoe we de weg achter ons hebben achtergelaten,

dat er niet te veel troep ligt die we hadden kunnen vermijden.
Je moet ook naar links en rechts kijken, om te zien hoe het met de andere mensen om je heen gaat. En om te zien welke andere kansen er nog te grijpen zijn in het leven. Naar beneden kijken doe je om te zien waar je staat, en waar je voeten op staan. Sta je op vaste grond, in het zand, op een vuilnishoop of in een modderpoel?"
Het meisje giechelt.
"Dan zou je wel nattigheid voelen."
Ook de oude man glimlacht.
"Dat heb je goed begrepen."
"En naar boven kijken? Wat wil dat dan zeggen?"
"Als je naar boven kijkt, wil je ook je hart openen om dankbaar te zijn voor alles. Door naar boven te kijken, weet je dat er altijd veel meer is om je heen, veel meer plaats voor dingen die je niet meteen ziet of begrijpt."
"Zoals God?"
"Inderdaad, zoals God.
Als we met ons hart naar boven kijken, vergeten we niet dat we alles wat er voor en achter, links en rechts en onder ons is, cadeau hebben gekregen. We hebben het niet verdiend, we hebben er niets voor moeten doen. We moeten het alleen goed verzorgen en zo eerlijk mogelijk delen."
"En jij noemt dát een geheimJE?" roept het meisje uit,
"Ik vind dat heel wat meer dan een klein geheimpje."
De oude man lacht.
"Ja, je hebt gelijk. Het is héél wat.
En weet je?
Elk moment van je leven kan je op een nieuwe manier van genieten van de wereld."
"Wel, dan ga ik daar nu van genieten door er doorheen te huppelen," zegt het meisje,
"want van stilstaan worden mijn benen moe."
En hupla, daar danst ze weer verder de heuvel af.
En de man zucht tevreden en kijkt weer over de velden.

Vincent Ceulemans

Licht? Natuurlijk!

Tips bij de eucharistieviering:

- Start de viering in het donker. Laat geen enkele lamp branden in de kerk tot na het openingsgebed.
- Je kan iedereen uitnodigen om kapotte lampen mee te brengen naar de kerk om hiermee de kerk te versieren. Deze lampen breng je achteraf naar het containerpark.
- Na de viering kan je vendelen op het plein voor de kerk.

Tips voor liederen:

- "Als ik kon toveren" – Herman Van Veen
- "Als de wereld van ons is" – Marco Borsato
- "In perfect harmony" – Within Temptation
- "Wonderful world" – Sam Cooke
- "Laat ons een bloem" – Louis Neefs
- "De wereld is om zeep (klimaat 2015)" – Urbanus
- "Iedereen is van de wereld" – The Scene
- "Love shine a light" – Katrina & the Waves

Muziek

Kruisteken en vredeswens *(door proost/priester)*

Natuurlijk! *(Inleiding door de hoofdleiding)*

Licht? Natuurlijk!

Gewoon op het knopje duwen en er is licht in huis als het donker wordt.

Lampen, elektriciteit, ... het is voor ons allemaal zo vanzelfsprekend, natuurlijk!

Maar toch ...

Ons doodnormale comfort vraagt soms zo veel van de natuur en dat is niet altijd ons eerste zorg.

Daarom willen we dit werkjaar met KLJ

bijzondere aandacht hebben voor onze prachtige natuur.

We willen duurzaam omgaan met alles wat we hebben om zo de natuur niet te overbelasten.

We kregen de natuur,

een prachtig geschenk ons gegeven door Hem, het licht voor deze wereld.

God zelf verlicht onze weg naar een duurzaam leven.

Van harte welkom in deze eucharistieviering. Natuurlijk!

We lopen tegen de lamp ... (Schuldbelijdenis)

Priester:

'De wereld is om zeep. Er gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal om zeep en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn', zo zingt Urbanus.

We lopen inderdaad tegen de lamp als we niet stilstaan bij wat de natuur, de mensen en God voor ons betekenen. Daarom willen we nu eerst bidden om vergeving.

of

We staan er niet altijd bij stil wat de natuur voor ons mensen betekent. We staan er niet altijd bij stil wat wij voor mekaar betekenen. We staan er niet altijd bij stil wat God voor ons betekent. Vroeg of laat lopen we tegen de lamp. Daarom willen we nu eerst bidden om vergeving.

Lid 1:

We lopen tegen de lamp als we niet spaarzaam zijn met energie, maar ook als we energie steken in het leven zuur maken van andere mensen. Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: 'Heer, vergeef ons'.

Lid 2:

We lopen tegen de lamp als we het afval niet willen sorteren, maar ook als we elkaar behandelen als oud vuil. Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: 'Heer, vergeef ons'.

Lid 3:

We lopen tegen de lamp als overal nodeloos de lichten laten branden, maar ook als we elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: 'Heer, vergeef ons'.

Lid 4:

We lopen tegen de lamp als we teveel water verspillen, maar ook als we verdrinken in jaloezie en egoïsme. Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: 'Heer, vergeef ons'.

Leid(st)er/bestuurslid 1:

We lopen tegen de lamp als we geen respect hebben voor de natuur, maar ook als we de Heer links laten liggen in ons leven. Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: 'Heer, vergeef ons'.

Priester:

Moge de goede God onze fouten vergeven en ons de kracht geven om beter te doen, niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons leven. Amen.

Het licht van Jezus

Priester:

Jezus bracht ons een blijde boodschap: God ziet ons graag, ook al maken we fouten. Zelf moest Hij sterven aan een kruis, omdat sommige mensen hem als een bedreiging zagen.

Maar dat was niet het einde. God bracht licht. Jezus is Verrezen. Hij leeft! Het symbool daarvan is de paaskaars.

We gaan nu ook de paaskaars laten branden.

Iemand (*bij voorkeur hier de naam van die persoon zeggen*) van de leiding/het bestuur zal nu de paaskaars aansteken en dan willen we samen het openingsgebed bidden:

Openingsgebed *(samen bidden)*

Heer Jezus,
laat het licht
dat Jij in ons midden hebt ontstoken
nooit meer doven.
Laat ons een licht zijn voor elkaar.
Geef ons de kracht
om duurzaam om te gaan
met de natuur en met elkaar.
We vragen het Jou voor vandaag
en alle dagen van ons leven.
Amen.

Eerste lezing

Kies een tekst als eerste lezing.

Mogelijkheid 1:

Priester:

We gaan nu luisteren naar een oosters verhaal over een wonderlijk licht.

Leid(st)er/bestuurslid 2:

Een koning had drie zonen. Toen hij zijn einde voelde naderen, riep hij hen alledrie bij zich. 'Slechts één van jullie kan de nieuwe koning zijn', zei hij. 'Om uit te maken wie van jullie daarvoor het best geschikt is, krijgen jullie deze opdracht: breng mij het mooiste licht dat je kunt vinden.' De drie zonen kregen elk een beurs met goudstukken mee en gingen op weg.

De eerste zoon kwam na een lange reis bij een wetenschapper die net de elektriciteit had uitgevonden. Hij kocht een schitterende elektrische lamp en bracht die naar zijn vader. De koning was er heel blij mee.

De tweede zoon kwam na lange omzwervingen in een bijzonder droog en heet land. Dat land lag bovenop een berg die zo hoog was, dat je er zonnestralen kon vangen. Een grote reus liet elke ochtend de zonnestralen vrij en wikkelde ze 's avonds weer in een enorme doek. De tweede zoon kocht met zijn goudstukken één van de mooiste zonnestralen en nam ze mee in een doos naar zijn vader. Als je het deksel van de doos ook maar een beetje optilde, straalde het hele paleis van licht.

De derde zoon was de jongste en de liefste. Onderweg bracht hij de nacht door in een hutje van heel arme mensen. De vader en de moeder werkten heel hard om hun kinderen te kunnen voeden. Ze zagen er moe uit. De volgende ochtend heel vroeg sloop de derde zoon de deur uit van het hutje en liet zijn beurs met goudstukken achter voor de arme mensen. Hij begon aan de terugweg.

De volgende avond ontmoette hij een groep jagers in de bergen, rondom een vuur. Er was daar niet veel hout, en het was dus maar een mager vuurtje. Toch schitterde het vuur bijzonder helder. Ik zou wel een stuk gloeiend houtskool willen vragen om mee te

nemen naar mijn vader, dacht hij, maar ze hebben al zo weinig hout. En dus deed hij het niet.

Een eindje verder zag hij een lichtend puntje dat bewoog: een glimworm! Wat een mooi lichtje, dacht hij. Dat neem ik mee voor mijn vader. Maar toen hij zich bukte om de glimworm te grijpen, sprak het diertje: 'Neem me niet mee, laat me vrij blijven!' Dus liet de prins de glimworm met rust.

Terug in het paleis van zijn vader vertelde hij het hele verhaal. Het gezicht van zijn vader begon te stralen van vreugde. 'Jongen, jij krijgt mijn troon', zei hij. 'In jouw ogen schijnt het mooiste licht: je houdt van mensen en dieren. Jij wordt mijn opvolger. Ik wens jou en mijn volk veel geluk toe!'

Mogelijkheid 2:

Priester:

We vertellen het scheppingsverhaal: over de doorbraak van het licht in een geschiedenis van chaos en aardedonker, en over God die mensen volop hun leven gunt, en hen daarom toevertrouwt aan elkaar.

Leid(st)er/bestuurslid 2:

De eerste dag schiep God het licht,
schiep Hij dagen en nachten, de tijd die ons uitdaagt,
die ons kansen biedt, die bron is van vreugde of verdriet.
God wij danken U voor het licht en de duisternis,
de dagen en de nachten
en vragen dat Gij de tijd blijft zegenen.

Leid(st)er/bestuurslid 3:

De tweede dag schiep God de hemel: ruimte en lucht,
waardoor wij onze longen vullen met adem.
God, wij danken U voor de ruimte, de zuurstof die ons laat ademen:
wil ze blijvend zegenen.

Leid(st)er/bestuurslid 2:

De derde dag schiep God de aarde en de zee:
de grond waarop we staan, waarop planten en bomen groeien,
de zee die voor de regen zorgt.
We kunnen wonen en eten en ons laven aan kostbaar water.
God, wij danken U voor de aarde en de zee,
zo kostbaar en levensnoodzakelijk: wil ze blijvend zegenen.

Leid(st)er/bestuurslid 3:

De vierde dag schiep God de zon, de maan en de sterren:
Ze geven ons licht en warmte en onderscheiden dagen en nachten.
We mogen genieten van de seizoenen die reliëf brengen in ons leven.
God, wij danken U voor de tijden en de seizoenen,
voor de kracht die Gij in de natuur legt: wil ze blijvend zegenen.

Leid(st)er/bestuurslid 2:

De vijfde dag schiep God de dieren:

Zij bevolken de aarde en de zee.
Ze mogen leven en leven geven, ook aan ons.
God, wij danken U voor de dieren in al hun verscheidenheid;
ze beangstigen ons soms, maar ze zijn ons ook vertrouwd;
we kunnen ze niet missen: wil ze blijvend zegenen.

Leid(st)er/bestuurslid 3:

De zesde dag schiep God de mens, man en vrouw,
naar zijn beeld en gelijkenis.
En Hij zegende de mens tot vruchtbaarheid en tot zorg over de schepping.
God, wij danken U voor ons leven als man en vrouw,
voor de gave van liefde en vruchtbaarheid,
voor het vertrouwen dat Gij in ons stelt
om te zorgen voor uw kwetsbare schepping: wil ze blijvend zegenen.

Leid(st)er/bestuurslid 2:

De zevende dag rustte God van zijn scheppingswerk.
Het is een dag van stille dankbaarheid voor alles wat Hij voltooide.
Het is een dag voor God, een dag van lofzang voor zijn schepping.
God, wij danken U voor het wonder van al wat leeft
en voor uw liefde die alles omvat.
Blijf onze aarde zegenen met uw liefde.

Tussenzang:

- *Hier kunnen jullie een lied zingen.*
- *Hier kan iemand van de leden of de leiding/het bestuur een instrument (gitaar, accordeon, ...) bespelen.*

Evangelie

Kies een stukje evangelie.

Mogelijkheid 1: Matteüs 5, 14-16

Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.'

Mogelijkheid 2: Johannes 20, 1-9

Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was.
Maria rende weg, naar Simon Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield. Ze zei tegen hen: 'De Heer is weggehaald uit het graf! En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.'
Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf, ze renden erheen. De andere leerling liep sneller dan Petrus, en was het eerst bij het graf. Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar hij ging het graf niet in.

Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, ook de doek die om het hoofd van Jezus gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes opgerold.

De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat Jezus was opgestaan. In de heilige boeken stond al dat Jezus moest opstaan uit de dood. Maar dat hadden de leerlingen nog niet begrepen.



Homilie (door de proost/priester)

Bidden om licht tijdens de voorbeden

Priester/voorganger:

Laten we nu bidden tot de Heer van Licht, Liefde en Leven. Hij die er altijd voor ons is, die ons nooit in de steek laat en ons oproept om dat ook te zijn voor de mensen om ons heen.

Lid 6:

We bidden om het licht van respect voor de natuur, Gods mooie schepping.
Dat we dankbaar zouden zijn voor alles wat we zomaar krijgen.

Lid 7:

We bidden om het licht van vrede voor iedereen die moet leven midden oorlog, geweld en terreur.
Dat wij zo'n licht van vrede mogen zijn.

Lid 8:

We bidden om het licht van toekomst
voor alle kinderen en jongeren die op de vlucht zijn en op zoek naar een beter leven.
Dat wij zo'n licht van toekomst zouden zijn.

Lid 9:

We bidden om het licht van hoop voor alle kinderen en jongeren
die worden uitgebuit en moeten werken in erbarmelijke omstandigheden voor een
hongerloon omdat onze kleren bijvoorbeeld mooi en goedkoop zouden zijn.

Lid 10:

We bidden om het licht van liefde
voor alle mensen die gebukt gaan onder een gebroken relatie,
voor kinderen en jongeren die een warme thuis moeten missen.
Dat wij niet spaarzaam zouden zijn met onze vriendschap.

Lid 11:

We bidden om het licht van geloof
dat we tijd durven maken om eens te bidden,
om ons te laten inspireren door Jezus blijde boodschap.

Lid 12:

We bidden om het licht van kracht
voor alle zieken en zwaar zieken.
Dat wij hen zouden omringen met onze beste zorgen.

Lid 13:

We bidden om het licht van eeuwig leven
voor alle mensen die gestorven zijn en die wij missen.

Muziek

*Ondertussen kunnen leden de gaven aanbrengen.
Hier kunnen jullie ook met een groepje wimpelen in de kerk.*

Gebed over de gaven *(samen bidden)*

Heer Jezus,
brood en wijn zijn Jouw duurzame gaven.
Ze zijn teken van vriendschap en liefde,
van hoop en leven.
Geef dat wij ons brood breken en delen
niet alleen met de mensen die we graag hebben,
maar ook met hen die het moeilijk hebben in het leven.
Alleen zo bouwen we aan de duurzame wereld die Jij droomde
voor vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Het licht (willen) zien – Dankgebed *(proost/priester)*

Tijdens de communie:

- Hier kunnen jullie een lied zingen.
- Hier kan iemand van de leden of de leiding/het bestuur een instrument (gitaar, accordeon, ...) bespelen.

Na de communie:

- Hier kan een bezinningstekst worden voorgelezen. Enkele suggesties:

Mogelijkheid 1:

Leid(st)er/bestuurslid:

Ik droom van een wereld...
waar het goed is om in te wonen.
Waar geen tegenstelling meer is
tussen noord en zuid, tussen west en oost.
Waar verschil tussen arm en rijk
is verdwenen.
Waar zwart en blank, rood en geel
elkaar de hand zullen geven.

Ik droom van een wereld...
waar het goed is om te wonen.
Waar geen tegenstelling meer is
tussen natuur en mens.
Waar geen milieuschandalen meer zijn.
Waar mens en dier elkaar
niet naar het leven staan.
Waar de aarde en de mens elkaar de hand zullen geven.

Ik droom van een wereld...
waar het goed is om te wonen.
Waar geen oorlog en haat meer zijn.
Waar mensen elkaar
niet naar het leven staan.
Waar mensen als broeders en zussen
door het leven gaan.
Waar mensen elkaar de hand zullen geven.

Mijn God, wat een droom...
Reik ons uw hand en ga mee met ons mee,
op weg naar deze werkelijkheid.

Mogelijkheid 2:

Leid(st)er/bestuurslid:

God droomde een droom van een mooie wereld.
Een wereld vol met planten, dieren, water en land.
En natuurlijk de mens. Het resultaat was een prachtige uitvinding.

Een wereld in harmonie en vrede.
Maar wat is er ondertussen met zijn uitvinding gebeurd.
Kijk eens rond je.
Wat blijft ervan over?
Een ecologische ramp,
Oorlog en geweld, onderdrukking.
Ik ben er zeker van dat dit niet Gods droom is,
maar als ieder van ons zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt
voor een mooie en betere wereld,
helpt iedereen mee te bouwen aan die droom.
Het is misschien maar 1 druppel op een grote plaat,
maar als we al onze druppels samenvoegen, ontstaat er al snel een plas.
En soms moet je klein durven beginnen om groots te eindigen

Slotgebed *(samen bidden)*

Heer Jezus,
we danken Jou voor dit samen zijn.
Laat Jouw woord en brood duurzaam in ons werken
zodat wij ook een licht worden
voor onze wereld en voor elkaar.
Laat ons liefde en vriendschap uitstralen.
We vragen het Jou voor vandaag
en alle dagen van ons leven.
Amen.

Zending en zegen *(door priester/voorganger)*

Natuurlijk!
Natuurlijk willen jullie als KLJ'ers een licht zijn,
een voorbeeld voor iedereen als het gaat om
zorgzaam omgaan met de natuur én met andere mensen.
Zorg voor Gods schepping,
straal goedheid en liefde uit voor alle mensen op jullie levensweg.
Moge de Goede God ons allen daartoe zegenen.
Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

We zingen het KLJ-lied