



# Jaarthemaviering 2011-2012

## Armoede is een onrecht, maak er spel van!

### Openingslied: "De wereld is een toverbal"

Samen zingen:

De wereld is een toverbal,  
Geen mens weet hoe het worden zal  
Maar één ding dat weet iedereen  
Je kunt het niet alleen

Dus zullen we der samen iets van moeten maken  
De wereld is een mooi maar werkelijk ding  
Dus zullen we der samen iets van moeten maken  
Hé hé hé hé kom maar in de kring

Bekijk toch een de wereldkaart  
De mens is toch iets beter waard  
Je ziet dat het een puinhoop is  
Zo gaat het helemaal mis

We praten zus, we praten zo  
We roepen ach en wee en oh  
Maar wil j' elkander goed verstaan  
Dan doe je er iets aan

Ze zeggen dat het ander kan  
Wordt het feest voor alleman  
En of het antwoord 'ja' zal zijn  
Hangt af van jou en mij

### Kruisteken en welkomstwoord

Priester

Laten wij deze viering beginnen in de naam van  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Uit: <http://thomas.theo.kuleuven.be/pastoraal/vieringen>: één jaar, 365 kansen

Lid/leiding

Jong zijn betekent  
kansen grijpen, groeien,  
kopje-onder gaan en proestend weer boven komen,  
roeien tegen de stroom op,  
kwistig zijn met je talenten,  
geven en blijven geven,



onvermoeibaar zijn.

Jong zijn is ook:

Een eigen mening hebben en ervoor durven uitkomen,  
niet onderduiken in de groep,  
de zwakken durven beschermen,  
geen onrechtvaardigheid dulden,  
blij zijn met wat je hebt en bent.  
Het is durven leven met je hart én je verstand, met open ogen en oren,  
kunnen zien en luisteren,  
stil worden voor het lied van een vogel of de kleur van een bloem.

Jong zijn  
is een toverwoord,  
op duizend manieren geschreven:  
wie jong is, heeft de toekomst.

Jong zijn  
kent dus ook zijn grenzen.  
Het is zoeken  
en soms die grenzen durven doorbreken,  
leven met onzekerheden,  
elkaar vinden en samen op weg gaan,  
veel geduld hebben met elkaar  
en weten dat mensen  
mensen nodig hebben.

## Vergevingsmoment

Uit: <http://thomas.theo.kuleuven.be/pastoraal/vieringen>: één jaar, 365 kansen

Priester

In het verleden hebben wij de kansen die we kregen niet altijd benut, daarom vragen wij om vergeving.

Lid

Wanneer ik mijn vriendjes kies, kijk ik eerst of ze de laatste mode dragen en of hun ouders een groot huis hebben of een mooie wagen. Maar eigenlijk zou ik meer moeten letten op het goede hart van de ander.

Daarom vragen we om vergeving.

Allen

Tot zeven maal zeventig maal, vergeef ik een ander zijn schuld.  
Tot zeven maal zeventig maal, want de Heer heeft ook met mij veel geduld.

Lid

Wij beloven elkaar zovéél! Dingen waarop iemand anders dan rekent: een telefoontje, een liedje om te kopiëren, een artikel uit een tijdschrift, een afspraak. Maar we zijn onachtzaam en vergeten het, want we bedoelen het eigenlijk niet serieus. Zo werken we mee aan het gevoel van onverschilligheid en normvervaging. Daarom Heer vragen we om vergeving.

Allen

Tot zeven maal zeventig maal...

Omdat we soms zo weinig respect kunnen opbrengen voor ieders weg. Omdat we onze medemens zo vlug op voorhand veroordelen of afwijzen en zo de andere geen ruimte geven om zijn eigen weg te gaan.

Daarom Heer vragen wij om vergeving.

Allen

Tot zeven maal zeventig maal...

## Openingsgebed

Priester

God,

soms spreken we U aan.

Nogal dikwijls willen we iets bekomen.

Slagen voor een proefwerk, een sportwedstrijd tot een goed einde brengen, een nieuwe kans krijgen...

Soms denken we aan U.

Als iemand heel jong sterft.

In een ongeval. Of aan een ziekte. Zelfmoord.

Dan denken we "God, waarom moet dit gebeuren?"

Soms denken we ook aan u als we ons heel goed voelen.

Als de vakantie begint. Als er een festival op het programma staat.

Als we met de jeugdbeweging samen zijn...

Soms spreken we met U. Soms denken we aan U. Wellicht te weinig.

Gelukkig denkt U altijd aan ons.

Wees ons altijd nabij, vandaag en alle dagen van ons leven, tot in eeuwigheid.

Allen

Amen.

## Eerste lezing

Mogelijkheid 1: Bijbelse lezing

Uit de profeet Amos (5,6.10-14, 8, 4-7)

Zoekt de Heer, en gij zult leven; doet gij het niet dan grijpt Hij het huis Jozef aan alles een vuur: het verslindt Betel, en niemand komt blussen. Ze haten hem die in de stadspoort recht spreekt, verfoeien hem die de waarheid spreekt.

Daarom: gij die de zwakke vertrappt en van zijn graanoogst belasting heft, gij bouwt wel huizen van steen, maar erin wonen zult ge niet; gij plant wel fraaie wijngaarden, maar de wijn daarvan drinken zult ge niet. Ik weet immers, hoe talrijk uw misdaden zijn, hoe menigvuldig uw zonden; gij kwelt de rechtschapenen, gij neemt steekpenningen aan en verdrukt in de poort de armen. In zulke dagen gaat alles zo slecht dat een verstandig mens geen woord heeft in te brengen.

Zoekt het goede en niet het kwade: dan zult gij leven, dan zal de Heer, de God van de machten, met u zijn, zoals gij altijd zegt.

Hoort toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land verdelgt, gij die redeneert: wanneer is de nieuwe maan voorbij? dan kunnen we ons koren verkopen! En wanneer de sabbat? dan kunnen we ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat, dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij de kleine man voor geld, de arme voor een paar schoenen, en verhandelen wij zelfs de afval van ons koren. De Heer heeft gezworen bij de heerlijkheid van Jakob: Geen van hun daden zal Ik ooit vergeten!

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte. (12,12-27)

Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,  
en alle li-chaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam.  
Zo is het ook met de christenen.

Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele. Veronderstel dat de voet zegt:

`Omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam',  
hoort hij dan niet tot het lichaam?

En als het oor zou zeggen:

`Omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam',  
hoort het dan niet tot het lichaam?

Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor?

Als het helemaal gehoor was, waar bleef dan de reuk?

God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen elk afzonderlijk  
hun plaats in het lichaam toegewezen,  
zoals Hij het gewild heeft.

Als zij allemaal samen één lichaamsdeel vormden,  
waar bleef dan het lichaam?

In feite echter zijn er vele lichaamsdelen,  
maar is er slechts één lichaam.

Het oog kan niet tegen de hand zeggen:

`Ik heb je niet nodig',

en evenmin het hoofd tegen de voeten:

`Ik heb jullie niet nodig.'

Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn,  
zijn onmisbaar.

En die lichaamsdelen die wij beschouwen als minder eerbaar,  
eren wij des te meer.

Onze minder edele delen

worden daarom met grotere kiesheid behandeld;

de andere delen hebben dat niet nodig.

God heeft het lichaam zo samengesteld  
dat hij aan het mindere meer eer gaf,  
opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn  
en de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen.

Wanneer één lichaamsdeel lijdt,

delen alle andere in het lijden;

wordt één lichaamsdeel geëerd,

dan delen alle andere in die vreugde.

Welnu, jullie zijn het lichaam van Christus,  
en ieder van jullie is van dit lichaam een onderdeel.

Mogelijkheid 2:

Het verhaal van de eekhoorn en de olifant

Uit: "Misschien wisten zij alles" – Toon Tellegen p. 359

Vroeg in de ochtend, toen de eekhoorn nog in bed lag, werd er op zijn deur geklopt.

'Wie is daar?' vroeg hij.

'Ik ben het,' zei een stem. 'De olifant.'

'Kom je op bezoek,' vroeg de eekhoorn.  
Even was het stil. Toen vroeg de olifant: 'Wil je dansen?'  
'Dansen?' vroeg de eekhoorn. 'Nu?'  
'Is dat raar?' vroeg de olifant.  
'Nou ... raar ...' zei de eekhoorn. 'Het is nog heel vroeg.'  
'Dus je wilt het niet?' vroeg de olifant.  
De eekhoorn dacht even na en vroeg: 'Waar wil je dansen?'  
'Bij voorbeeld hier, voor je deur,' zei de olifant.  
'Maar daar is helemaal geen plaats!'  
'Dan dansen we niet te ver uit elkaar,' zei de olifant.  
'Dan vallen we zeker naar beneden.'  
'O,' zei de olifant. 'Dus je wilt niet dansen.'  
De eekhoorn stapte uit zijn bed.  
Even later legde hij zijn ene arm op de schouder van de olifant en sloeg zijn andere arm om zijn middel. De olifant zei dat hij tot drie zou tellen, schraapte zijn keel en telde tot drie. Toen maakten zij één danspas, verstpapten zich en vielen naar beneden.  
Versuft lagen zij naast elkaar in het natte gras onder de beuk.  
'Vond je het een slecht idee, eekhoorn?' vroeg de olifant.  
'Nee hoor,' zei de eekhoorn. Hij wreef over de buil op zijn hoofd en dacht aan die ene pas die echt een hele mooie danspas was geweest.

## Tussenzang

Mogelijkheid 1: zingen Jij die bent – Carlos De Soete

Jij die bent: 'Ik zal er zijn voor u'.

Naam die zin is van ons leven,

wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu.

Groei in ons, kom in ons tot leven.

Jij die zegt: 'De minsten zijn mijn broeders',  
die vanuit de wereld tot ons spreekt,  
die ons roept te zijn elkanders hoeder,  
leer ons zien uw licht dat openbreekt.

Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen,  
zonder waardigheid en zonder naam,  
uitgesloten, altijd alles tegen,  
Jij roept ons om aan hun kant te staan.

Jij, het Woord dat in ons waar moet worden,  
wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt,  
Jij die hoopt zijt op een nieuwe morgen,  
wij het beeld van U die leven zijt.

Mogelijkheid 2: luisterlied: Een beetje aandacht voor mekaar – Bart Peeters

(Eventueel met filmpje – zie [www.cm.be](http://www.cm.be))

Het gaat soms om een blik

Om een simpel woord

Een lach zo zacht

dat je hem nauwelijks hoort

Het is zo simpel als water

Je denkt, is het dat maar...

Een beetje aandacht voor mekaar.

Een beetje aandacht, een klein gebaar

Een beetje aandacht voor mekaar  
Het hoeft niet steeds serieus te zijn  
Een lach is geen bezwaar  
Een beetje aandacht voor mekaar.

Een zwaai, een hand  
Een zucht, een zoen  
Iemand die vraagt, kan ik iets doen?  
Iemand die klaar staat  
Die ene zet  
Een dribbel die een leven redt

Een beetje aandacht, een klein gebaar  
Een beetje aandacht voor mekaar  
Het hoeft niet steeds serieus te zijn  
Een lach is geen bezwaar  
Een beetje aandacht voor mekaar.

Het gaat meer om de intentie  
Of een beetje goede wil  
Een warme blik  
Of een attentie  
En de planeet voelt minder kil

Een beetje aandacht, een klein gebaar  
Een beetje aandacht voor mekaar  
Het hoeft niet steeds serieus te zijn  
Een lach is geen bezwaar  
Een beetje aandacht voor mekaar.

## Evangelie

### Mogelijkheid 1:

Lucas 15, 1-7

In die tijd kwamen alle tollenaars en zondaars naar Jezus luisteren. De farizeeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden: 'Die man ontvangt zondaars en eet met hen.'  
Maar Hij vertelde hun deze gelijkenis: 'Als een van u honderd schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders; thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun: "Deel in mijn blijdschap want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden." Ik zeg u, zo zal er in de hemel\* meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.

Lucas 15, 11-32

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën en schriftgeleerden: 'Iemand had twee zonen. De jongste zei tegen zijn vader: "Vader, geef mij mijn deel van de erfenis." En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land, waar hij het verkwistte in een losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land en ook hij begon gebrek te lijden. Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de inwoners van dat land; die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden. Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten, maar niemand gaf hem wat. Toen kwam hij tot zichzelf en zei: "Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik verga hier van de honger! Ik ga terug naar

mijn vader. Ik zal hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten, behandel me als een van uw dagloners.” En hij ging terug naar zijn vader. Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd; snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kustte hem. “Vader,” zei de zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.” Maar de vader zei tegen zijn slaven: “Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan, doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.” En het feest begon.

Maar zijn oudste zoon was nog op het land. Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was. Die antwoordde: “Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel terug heeft.” Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen. Daarop kwam zijn vader naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Maar hij gaf zijn vader ten antwoord: “Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden, maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen met hoeren heeft verbrast, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” Maar hij zei: “Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou. We moeten feestvieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.”

## Mogelijkheid 2:

De dorre vijgenboom (Lucas 13, 6-9)

Er kwamen mensen bij Jezus. Zij vertelden dat inwoners uit Galilea iets ergs was overkomen.

Jezus zei tegen de mensen: “Denken jullie dat deze inwoners van Galilea meer verkeerd hebben gedaan dan anderen? En denken jullie dat er daarom iets ergs met hen is gebeurd?”

Dat is niet zo! Maar als jullie geen goede dingen gaan doen, zal jullie ook iets ergs overkomen.”

Toen vertelde Jezus de mensen een verhaal.

“In de tuin stond een vijgenboom. Een man keek of er al vruchten aan de boom hingen. De boom stond er al drie jaar, maar er hingen nog geen vruchten aan. De man dacht dat er nooit meer vruchten zouden groeien.

De man zei tegen de baas van de tuin: ‘Zal ik de boom omhakken? Er groeien toch geen vruchten aan!’

Maar de baas van de tuin zei: ‘Laat de boom maar staan. Dan geef ik hem veel water. Misschien groeien er volgend jaar vruchten aan. Als er dan nog geen vruchten aan de boom hangen, hak hem dan maar om.’”

## Homilie / duiding

Rond het thema “armoede aan kansen”.

### Mogelijkheid 1:

Homilie gemaakt door de priester

### Mogelijkheid 2: DOE-opdracht

Duiding aan de hand van de KANS-kaarten uit monopoly: je kan geluk hebben en iets verdienen, maar ook ongeluk en iets verliezen.

“Zou het niet fijn als er kans-kaarten bestond om iemand een tweede kans te geven?”

Elk lid krijgt een kopie van kanskaart van monopoly. Op de achterkant kunnen ze schrijven wie volgens hen een tweede kans verdient en waarom.

## Geloofsbelijdenis

Priester

Laten we dan nu ons geloof uitspreken  
Ik geloof dat God in doodgewone dingen van  
het dagelijkse leven van mij houdt.

Allen

In een bloem in het veld,  
In een glimlach van een kind.  
In een liedje dat me dromen doet of  
in de blik van een ander.  
In een gesprek met elkaar  
in al die kleine kansen van het leven.

Priester

Ik geloof dat Hij in Jezus mij een weg getoond heeft  
naar een wereld van echte vrede.

Allen

Ik geloof dat zijn liefde sterker is dan mijn onmacht of onwil.  
Ik geloof dat Hij mij de kracht geeft om vrucht te dragen.  
De kans om iets te zijn voor anderen.

Priester

Ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt om de kansen te benutten voor het bouwen aan een betere  
wereld.

Allen

Ik geloof dat wij er niet alleen voor staan. Dat wij geholpen worden bij onze pogingen om onze fouten  
weer goed te maken. Dat wij elke dag opnieuw weer de kans mogen grijpen om met een schone lei te  
beginnen.  
Amen.

## Voorbede

Uit: <http://thomas.theo.kuleuven.be/pastoraal/vieringen>: één jaar, 365 kansen

Lid

Laten wij bidden voor de mensen die kansen durven grijpen om een ander te helpen. Dat ze door hun  
omgeving worden gesteund om initiatieven te blijven nemen. Dat ze blijven geloven in hun streven  
naar een rechtvaardige wereld.  
Laat ons bidden

Allen

God onze Heer, wij bidden U verhoor ons (gezongen)

Lid

Laten wij bidden voor de mensen die door het leven maar weinig kansen kregen om zich te  
ontplooiën. Vluchtelingen, wezen, oorlogsslachtoffers, zieken, mensen met tegenslagen en kinderen



die niet naar school kunnen gaan omdat ze moeten werken. Dat er steeds andere mensen mogen zijn die zich blijven inzetten voor hen zodat ze kunnen uitzien naar een hoopvolle toekomst.  
Laat ons bidden.

Allen  
God onze Heer, wij bidden U verhoor ons (gezongen)

Lid  
Laat ons ook bidden voor onszelf. Dat wij zelf ook kansen om een ander te helpen niet laten liggen. Zo werken wij mee aan de wereld waar Jezus over vertelde. Een wereld waar iedereen mee telt, waar voor iedereen een plaats is en waar iedereen gelukkig mag zijn.  
Laat ons bidden.

Allen  
God onze Heer, wij bidden U verhoor ons (gezongen)

Priester  
Laat ons bidden.

Allen  
God onze Heer, wij bidden U verhoor ons (gezongen)

## Offerandelied: "We moeten samen delen" van Samson

Er zijn zoveel kleine kinderen  
in verre vreemde landen  
ze staan daar langs de weg  
ze staan met lege handen  
ze hebben honger

Maar niemand geeft ze eten  
niemand geeft ze water  
ze krijgen buikpijn van de honger  
en ze worden heel erg mager  
dat kan toch niet

Wij hebben alles wat we willen  
en zij hebben niets  
dat kan toch niet

Refrein:  
We moeten samen delen, samen delen  
alle werelddelen moeten samen delen  
samen delen, samen delen  
alles wat we hebben samen delen

Ik heb een huis om in te wonen  
ik heb een bed om in te slapen  
ik haal mijn broodjes bij de bakker  
ik koop mijn vlees bij de slager  
ik heb geen honger

Maar er zijn nog zoveel kinderen  
zonder speelgoed om te spelen  
zonder bed om in te slapen

zonder brood om op te eten  
en dat kan toch niet

Wij hebben alles wat we willen  
En zijn hebben niets  
Dat kan toch niet

Refrein

## Gebed over de gaven

Heer, zie genadig toe hoe wij U willen dienen. Aanvaard wat wij te bieden hebben als gave die U welkom is en die ruimte schept voor onze liefde. Door Christus, onze Heer. Amen.

## Eucharistisch gebed

prefatie en groot dankgebed volgens de liturgische tijd van het jaar ofwel van de eucharistische gebeden voor vieringen met kinderen en jongeren

Heilig heilig (Zingt Jubilate 13b - t./m.: C. Desoete)

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God van alle leven,  
die aarde vol van hemel maakt: Hij is het hart van ons bestaan.

Heilig, heilig, heilig de Heer, en niet de goden van de wereld,  
en niet bezit of macht of eigenbaat. Heilig is onze God alleen.

Heilig, heilig, heilig de Heer. Gezegend die komt in zijn Naam,  
de Mens die recht en vrede doet: Hosanna, Gods Wil is wel gedaan.

## Onze Vader

## Gebed voor de vrede / vredewens

“Wens”

Uit: “Groot Versjesboek” – Toon Hermans p 91

Mijn liefste wens  
opnieuw geloven in de mens,  
niet altijd wijzen op zijn falen  
maar duizend malen weer herhalen  
dat hij een deel is van Gods plan  
daar wordt de wereld mooier van.

## Lam Gods

## Communie + communielied

Somewhere over the rainbow (Judy Garland, Eva Cassidy, Israel Kawaka Wiholé)

## Bezinning

Uit: "Menslief ik hou van je" – Phil Bosmans

Vandaag leven  
Vandaag blij zijn  
Vandaag gelukkig zijn  
Maak je hart vrij  
Laat je levensvreugde en geluk  
Niet afhangen van 101 futiliteiten

## Slotgebed

God onze Vader,  
Laat ons datgene doen wat Gij van ons verwacht.  
Alles wat wij doen en ondernemen willen we op U richten.  
U dankend voor de liefde waardoor wij gedragen worden.  
Leer ons van mensen houden zoals ze zijn,  
welke aard of gewoonten ze ook hebben.  
Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.  
Amen.

## Slotlied: "Take a chance" van Abba

If you change your mind, I'm the first in line  
Honey I'm still free  
Take a chance on me  
If you need me, let me know, gonna be around  
If you got no place to go when you're feeling down  
If you're all alone when the pretty birds have flown  
Honey I'm still free  
Take a chance on me  
Gonna do my very best and it ain't no lie  
If you put me to the test, if you let me try

Take a chance on me  
(That's all I ask of you honey)  
Take a chance on me

We can go dancing, we can go walking, as long as we're together  
Listen to some music, maybe just talking, get to know you better  
'Cause you know I've got  
So much that I wanna do, when I dream I'm alone with you  
It's magic  
You want me to leave it there, afraid of a love affair  
But I think you know  
That I can't let go

If you change your mind, I'm the first in line  
Honey I'm still free  
Take a chance on me  
If you need me, let me know, gonna be around  
If you've got no place to go, if you're feeling down  
If you're all alone when the pretty birds have flown

Honey I'm still free  
Take a chance on me  
Gonna do my very best and it ain't no lie  
If you put me to the test, if you let me try

Take a chance on me  
(Come on, give me a break will you)  
Take a chance on me  
Oh you can take your time baby, I'm in no hurry, know I'm gonna get you  
You don't wanna hurt me, baby don't worry, I ain't gonna let you  
Let me tell you now  
My love is strong enough to last when things are rough  
It's magic  
You say that I waste my time but I can't get you off my mind  
No I can't let go  
'Cos I love you so

If you change your mind, I'm the first in line  
Honey I'm still free  
Take a chance on me  
If you need me, let me know, gonna be around  
If you've got no place to go, if you're feeling down  
If you're all alone when the pretty birds have flown  
Honey I'm still free  
Take a chance on me  
Gonna do my very best, baby can't you see  
Gotta put me to the test, take a chance on me  
(Take a chance, take a chance, take a chance on me)

Honey I'm still free  
Take a chance on me  
Gonna do my very best, baby can't you see  
Gotta put me to the test, take a chance on me  
(Take a chance, take a chance, take a chance on me)

Honey I'm still free  
Take a chance on me