



Jaarthemaviering 2012-2013

Kom Laat Je zien

Vooraf even dit:

Deze uitgewerkte eucharistieviering is een aanbod en kan naargelang de mogelijkheden en de plaats gerust bijgewerkt worden.

Overloop met je parochiepriester of voorganger wat haalbaar is in de plaatselijke kerkgemeenschap. Misschien zijn sommige aspecten van deze viering moeilijk te realiseren in de parochieviering.

Dit werkjaar werken we als KLJ rond het jaarthema 'Kom Laat Je zien', waarbij we ons imago, en dus ook onze missie en visie, in de verf willen zetten.

Bij het binnenkomen van de viering krijgt iedereen een foto waarop de nadruk gelegd wordt op de handen. Niet iedereen krijgt dezelfde foto. Aan elke foto hangt er een verhaal vast dat gekoppeld is aan de eigenheid van KLJ. Handen staan centraal in de viering omdat we onze handen vaak gebruiken om gezien te worden. Hoeveel keer hebben we bijvoorbeeld niet gezwaaid naar iemand zodat hij/zij jou zou kunnen zien?

Wat is er meer eigen aan de KLJ dan ons sjaaltje? Geef jullie sjaaltjes dan ook een opvallende plaats binnen de ruimte. Als aankleding kan je bijvoorbeeld een ketting maken van sjaaltjes. Als je op die manier de sjaaltjes van alle KLJ'ers aan elkaar knoopt toon je ook de verbondenheid tussen de KLJ'ers.

Je kan er ook bijvoorbeeld voor kiezen om een groot KLJ-sjaaltje te maken en dit een opvallende plaats te geven binnen de ruimte.

Dit zijn natuurlijk alleen maar voorbeelden. Deze suggesties kan je naar eigen aanvoelen inbouwen en gebruiken.

Bijlagen:

- Onder bijlage 1 kan je een voorbeeld vinden van een eucharistisch gebed.
- Onder bijlage 2 vind je enkele voorbeelden van passende muzikale momenten tijdens de viering.

Een streepje muziek, een openingslied of filmpje

Verwelkoming en kruisteken door de priester

Priester:

Met onze handen, Heer, kunnen we een vuist maken.

Met onze handen, heer, kunnen we anderen pijn doen.



Met onze handen, Heer, kunnen we afbreken.
Leer ons, Heer, met onze handen veel goeds te doen.
Een klein schouderklopje dat je door een moeilijke periode helpt.
Anderen laten lachen door grappige schaduwfiguurtjes te maken in de cinéma of
Enthousiast zwaaien om je te laten zien ...
Maar laten we nu eerst met onze handen dit kruisteken maken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Vandaag zijn we hier samen in een viering die, zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben, net dat tikkeltje anders is dan normaal. Deze viering is namelijk opgebouwd rond het nieuwe jaarthema van onze plaatselijke KLJ-afdeling(en): 'Kom Laat Je zien'.

Verwelkomingen begroeting door een lid van de leiding

Leiding

We heten u als KLJ van harte welkom in deze viering. Zoals de priester daarjuist ook al zei zal ons nieuw jaarthema: 'Kom Laat Je zien' als rode draad door de viering lopen. Handen worden namelijk zoveel gebruikt om je te laten zien. Kijk maar naar een politieagent die het verkeer staat te regelen of als je enthousiast staat te zwaaien naar een vriend zodat hij/zij je zou zien.
Bij het binnenkomen hebben jullie allemaal een hand gekregen. Ieder hand heeft een eigen vorm en een eigen verhaal. Maar elke handvorm verwijst naar de eigenheid van KLJ. Een eigenheid waar we trots op zijn.

Lector 2

Het gebeurde in een klein dorpje in Duitsland na de oorlog...
De bewoners kwamen terug en zagen dat de oorlog alles verwoest had: huizen, school, kerk. Geen enkele steen was op de andere blijven staan.
Tussen al de brokstukken en puin lag ook een kapot kruisbeeld dat vroeger midden op het marktplein stond. De bewoners van het dorp wilden het kruisbeeld herstellen en aan elkaar plakken. Maar de handen waren nergens meer te vinden.
In het dorp lag ook een groep Engelse soldaten gekazerneerd. Eén van hen was zijn handen verloren tijdens de oorlog hij had het handloze beeld van Jezus gezien maakte een bordje en hing het onder het kruisbeeld. Op dat bordje schreef hij de volgende woorden: 'I have no hands but yours' (Ik heb geen handen behalve die van jou).

Lector 3

Wie het zaad heeft, moet zaaien. Wie het zorgvuldig in gesloten handen houdt, wie bang is het te verliezen zal nooit de vreugde kennen van de oogst.

Wat een bloem nodig heeft is de kracht van de stengel om ze te dragen, om de bloem vast te houden, in weer en wind en om ze reiken naar de zon.

Wat een bloem nodig heeft is de fijngevoeligheid van talloze worteltjes die in het donker, ongezien, als kleine vingertjes in het dagelijks voedsel zoeken.
(Phil Bosmans)

Lector 4

Ik heb vandaag de vlag uitgestoken, omdat de lucht iets zeer bijzonders had, omdat de wind zo naar bloemen rook.

Toen dreef een grote vogel aan.
En bleef wat spelen op zijn zilveren zeilen.
Die had twee stelten, om in een poel te staan.

Heel in de verte hing een klok te klingen.
De witte mist hing op de groene wei, en daar in stonden paarden te blinken.

De wereld kreeg eensklaps een kleur!
De grote hemel was ineens ontloken en toen heb ik de vlag maar uitgestoken.
(J.Schreurs)

Lector 5

Noem me geen vreemdeling; de taal die ik spreek, klinkt wel anders, maar de gevoelens die ik ermee uitdruk zijn dezelfde.

Noem me geen vreemdeling; ik wil communiceren, ook als mijn taal niet begrepen wordt.

Noem me geen vreemdeling; ik wil met anderen samen zijn als eenzaamheid men hart verkoelt.

Noem me geen vreemdeling; ik wil me thuisvoelen als mijn huis ver weg is.

Noem me geen vreemdeling; ik ben gewoon jouw vriend, maar jij kent me nog niet.

Kleine duiding:

Vooraan in de kerk staan deze foto's ook in het groot. Elke lector gaat telkens bij zijn foto staan zodat het duidelijk is over welke foto het nu gaat.

In het vervolg van de viering komen steeds dezelfde lectoren naar voor. Ze gaan telkens bij dezelfde foto staan. Alles wat ze zeggen zal telkens een link hebben met die foto.

Schuldbede

Voorganger

Als we de nieuwsberichten zien via het internet of tv dan worden we daar af en toe wel wat depri van.
Want de droom van God lijkt verder weg dan ooit.

Maar mensen die de moed verliezen zullen nooit de droom van God kunnen waarmaken. We moeten durven in ons eigen hart kijken. We moeten voor God durven zeggen wat verkeerd loopt in ons leven. Enkel zo komen we dicht bij Gods droom. Daarom vragen we God nu om vergeving.

Lector 1

Soms hebben mensen het gevoel dat ze er alleen voor staan. Ze hebben soms het gevoel dat ze geen handen hebben om opnieuw aan de slag te gaan. Ze komen handen tekort...

Vergeef ons heer dat we niet altijd klaar staan om onze handen aan te bieden aan diegene die onze handen echt nodig hebben om steun te vinden. Help ons om als KLJ de helpende hand te zijn die steeds aanwezig is.

Lector 2

Niet iedereen durft zichzelf te tonen zoals ze zijn. Ze laten hun zaadjes niet zien aan de buitenwereld. Hun vingers zijn gesloten. De zaadjes, hun persoonlijkheid, blijft ingesloten en bereikt nooit de grond zodat ze kan openbloeien.

Vergeef ons heer dat we er soms voor zorgen dat anderen niet durven tonen wie ze echt zijn. Help ons om iedereen te stimuleren in hun eigenheid zodat al hun zaadjes de grond kunnen raken en openbloeien.

Lector 3

Soms slagen we er niet in om de schoonheid van de natuur te zien en merken we niet dat de wind die door onze haren wappert.

Heer vergeef het ons dat we niet altijd ten volle de schoonheid en de kracht zien of appreciëren van de schepping. Help ons om net als de vendelaars beseffen hoe mooi en krachtig de wind en de natuur is.

Lector 4

De drempel om naar onze KLJ te komen is voor een aantal kinderen en jongeren echt wel te groot.

Vergeef ons heer, dat we er te weinig bij stil staan dat onze KLJ niet toegankelijk genoeg is voor iedereen.

Voorganger

Onze goede Vader kent onze dromen en ook ons hart. Hij vergeeft als we berouw tonen. Dat heeft Jezus ons geleerd.

Openingsgebed

Gij Vader van allen, Gij roept ons op tot één kudde in Uw Zoon Jezus Christus. Hij is onze Goede Herder die ons uitnodigt te rusten in groene weiden, ons leidt langsheen vreedzame wateren en onze zielen verkwikt. Mogen wij in navolging van Hem, zorg dragen voor eenieder en mogen allen in ons de liefde herkennen van de éne ware Herder, Jezus Christus, onze Heer, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, Amen.

Eerste lezing

Al eerste lezing reiken we twee mogelijkheden aan. De eerste is een Bijbeltekst en de tweede is een profane tekst. Aan jullie (en in overleg met jullie priester) de keuze:
= Bijbelse tekst: Eenheid in verscheidenheid (1 Korintiërs 12, 12-27)

Oefening: vervang het woord lichaam in gedachten eens door KLJ.

Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam. Zo is het ook met de christenen.

Één lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele. Veronderstel dat de voet zegt: "Omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam", hoort hij dan niet tot het lichaam? En als het oor zou zeggen: "Omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam", hoort het dan niet tot het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor was, waar bleef dan de reuk? God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam toegewezen, zoals Hij het gewild heeft. Als ze allemaal één lichaamsdeel vormden, waar bleef dan het lichaam? In feite echter zijn er vele lichaamsdelen, maar is er slechts één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: "Ik heb je niet nodig", en evenmin het hoofd tegen de voet: "Ik heb jullie niet nodig". Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar. En die lichaamsdelen die wij beschouwen als minder eerbaar, eren we des te meer. Onze minder edele delen worden daarom met grote kiesheid behandeld; de andere delen hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het mindere meer eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen. Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle andere in het lijden; wordt één lichaamsdeel geëerd, dan delen alle andere in die vreugde. Welnu, jullie zijn het lichaam van Christus, en ieder van jullie is van dit lichaam een onderdeel.

= profane tekst: staking

Spreker: De jongen hoorde zijn hart kloppen ‘eigenlijk slaap jij nooit,’ dacht hij, “jij tikt maar. En overal voel ik je.”
Hij kwam met zijn handen dicht bij zijn voeten.

Voet: “Wie ben jij?”

Hand: “Ik ben de hand,” zei de hand, “Wat ben jij lekker warm. Wat heb jij vandaag al gedaan?”

Voet: “gehold, naar school en weer terug, en gevoetbald. En jij?”

Hand: “Geschreven, allerlei dingen aangepakt, water gevoeld en zand, zachte en harde dingen. Maar ik moet altijd alles weer afgeven. Soms aan een andere hand, soms aan de mond. Die krijgt heel wat van mij, maar houdt alles voor zichzelf”

Voet: “Eigenlijk doen wij alles en krijgen niks terug. We moeten staken!”

Spreker: De hand vond het een goed idee. Na een tijd begon de buik te knorren. De mond werd droog en de benen werden stijf.

Hand: “Vreemd, ik voel me niet meer zo best.”

Spreker: Het hoofd riep iedereen bij elkaar: de keel, de tong, de ogen, de oren en de neus, de pink en de duim, de tanden en ook de longen, de nieren, de maag ...

Hoofd: “Vrienden, stelt u zich even aan elkaar voor.”

Hand: “De hele dag neem ik van alles en geef het weer af.”

Voet: “Ik loop de hele dag en breng jullie overal naar toe”

Oog: Ik zorg dat je niet struikelt”

Spreker: En iedereen vertelde wie hij was en wat hij deed. Toen besloot het hoofd het volgende:

Hoofd: “Stel je voor dat we allemaal hand waren, dan konden we niet lopen en zien.”

Hart: “Dat klopt, ik zorg ervoor dat jullie bij elkaar blijven.”

Iedereen: “OK!, we werken met elkaar samen, want we zijn één lichaam. Het hoofd is ons hoofd en het hart houdt ons bij elkaar. Zo is het goed.”

Spreker: De jongen werd wakker. “Heerlijk,” dacht hij, “Ik kan springen, zien, horen, voelen, ademen, zingen en lopen!”. Hij voelde zijn hart overal kloppen.

Lied of Antwoorzang

Evangelie

Lucas 8, 5-15, zaad zaaien:

Waarom hebben we deze evangelietekst gekozen binnen dit jaarthema?

- Binnen het jaarthema “Kom Laat Je zien” willen we de nadruk leggen op onze eigenheid als KLJ. Deze tekst sluit dan ook aan bij de L van onze beweging.
- Waar kunnen we onze eigenheid beter terugvinden dan in de missie en visie van KLJ. Deze missie en visie is niet gezaaid op de straat, op rotsachtige bodem of tussen distels, maar op vruchtbare grond. Een vruchtbare grond van ongeveer 22 000 KLJ'ers, die telkens weer aan de slag gaan om deze boodschap te zaaien bij jongeren en kinderen op het platteland.
- Net zoals onze KLJ'er krijgt een zaadje rustig de tijd om te groeien van een klein plantje tot een grote boom. Om te groeien heeft een plantje licht nodig daarom geven we onze KLJ'ers de plaats en de ruimte om op hun unieke manier te groeien.

“Iemand ging eens naar zijn landgoed om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op de rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in de vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten” Hij voegde er met luide stem aan toe: “wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.”

Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoorde: “ Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen”.

Homilie of duiding enkele gedachten

Thema's:

- Samen sterk
- Verbondenheid
- Eigenheid
- Ik en de groep
- ...

Geloofsbelijdenis

Priester: Ergens kwam een kind vandaan,
hij werd een man, met ogen vol mededogen,
begaan met het lot van de kleinste mens.

Iedereen: Zijn leven lang droeg Hij op handen
al wie kwetsbaar was en klein.
Hij geloofde in het geven van tweede kansen,
en daarom geloven wij in Hem.

Priester: Liefde en gerechtigheid heeft Hij
een leven lang steeds nagestreefd.
Hij koos de kant van de verloren mens.

Iedereen: Ten dode toe heeft Hij zo geleefd.
Daarom hebt U hem in Uw hand geschreven.
Wij geloven dat Hij eeuwig leeft
om wie Hij was en wat Hij deed.

Priester: Al wie bij hem wil horen,
moet dezelfde weg opgaan:
het dwarse pad van opstand tegen alle onrecht,
het struikelpad van steeds opnieuw beginnen
zonder ooit de droom uit het oog te verliezen.

Iedereen: Wij geloven dat wij het samen en met Zijn hulp kunnen:
doen opstaan wie kromgebogen is,
vruchtbaar maken wat dor is,
redden wat verloren is,
de droom bewaren en realiseren, nu of ooit. Amen.

Voorbeden

Suggesties om de voorbeden tastbaar te maken:

- Na elke voorbede komen 6 kinderen/jongeren uit de kerk naar voor en geven ze elkaar de hand zodat na de 4 voorgebeden er een kring is gevormd rond het altaar.
- Na elke voorbede komt er een kind naar voor met een bord. Op dit bord staan enkele kernwoorden die passen bij elke voorbede. Op die manier kan je op het einde van de voorbeden aan de hand van de 4 borden duidelijk zien wat de eigenheid is van KLJ. Op elke bord staat ook een kruis omdat we als KLJ, bij alles wat we doen, vertrekken vanuit die christelijke inspiratie.
Overzicht van kernwoorden:

- o Bij lector 2: dorpsgevoel
- o Bij lector 3: groeien als persoon en groep
- o Bij lector 4: landelijk
- o Bij lector 5: voor iedereen

Lector 2: God, geef ons de kracht om steeds een helpende hand te zijn binnen onze dorpsgemeenschap. Geef ons het inzicht te zien wie ons nodig heeft en de juiste antwoorden om hen te helpen.

Laat ons bidden.

Lector 3: God, geef ons het inzicht in elkaars talenten en geef ons de kracht om elkaar hierin te stimuleren zodat we als persoon en als groep kunnen groeien.

Laat ons bidden.

Lector 4: God, open onze ogen om de schoonheid van de natuur ten volle te ervaren en te waarderen.

Laat ons bidden.

Lector 5: God, geef ons de kracht om ons open te stellen voor iedereen. Geef ons het inlevingsvermogen zodat we de rijkdom van iedereen ten volle kunnen ervaren.

Laat ons bidden.

Offerande

Tijdens de offerande kan je een aantal KLJ-leden de gaven laten aanbrengen. Dit zal de beleving van de viering zeker ten goede komen.

We denken hierbij aan brood en wijn, maar ook aan een KLJ-sjaaltje, mascotte, een groepsfoto, kaarsen, bloemen, ...

Mogelijk kunnen KLJ-ers hierbij het volgende voorlezen:

Lector: Tijdens deze viering willen we als KLJ-ers verbonden zijn met God en met elkaar. Wij brengen brood en wijn aan. Daarnaast willen we ook enkele voorwerpen aanbrengen die voor ons en onze KLJ een speciale betekenis hebben.

Je kan hier kort iets zeggen over de voorwerpen die je aanbrengt.

...

Lector: Onze tafel staat nu klaar om samen met U verder te vieren. Dit 'samen aan tafel zitten' is het teken van wat wij dit jaar verwachten, ze drukt onze goede wil uit om elkaar te ontmoeten in openheid en ware vriendschap en om bereikbaar te zijn voor wie ons nodig heeft.

Lied of muziek

Gebeden over de gaven

God en Vader,

wij danken U

voor wat Gij ons dagelijks geeft:

brood op tafel

mensen met wie wij dit mogen delen,

met wie wij samen mogen optrekken.

Trek met ons mee,

leer ons delen en breken

zoals Gij U voor ons hebt gedeeld en gebroken

in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Eucharistisch gebed

Het eucharistisch gebed wordt door de priester bepaald. Een mogelijk te gebruiken Eucharistisch gebed vind je als bijlage 1.

Onze vader

Druk jullie verbondenheid uit en ga met alle KLJ'ers rond het altaar staan wanneer het Onze Vader wordt gebeden of gezongen. Als het Onze Vader wordt gezongen, oefen dit dan op voorhand in met de KLJ'ers en durf samen te zingen!

Vredeswens

Heer Jezus,

Stenen alleen vormen nog geen thuis.

En mensen, met hoeveel ook samen, maken nog geen gemeenschap uit.

Wij bidden U daarom, waai met Uw Geest doorheen het huis van ons bestaan,

Opdat elk steentje Uw liefde mag ademen

En wij een warme plek zijn

waar Uw vrede een thuis mag vinden.

En de vrede van de Heer zij met ieder van u!

Communie

Communielied

Bezinning

Verbondenheid met mensen is elkaar niet loslaten, maar naast iedereen staan die zich verloren voelt in de jacht van onze samenleving.

Verbondenheid met mensen is moeilijk stappen zetten, meegaan op lastige wegen en de droom uitbouwen waar Jezus zo steenvast in geloofde.

Verbondenheid met mensen, hier en veraf, is solidair met elkaar werken aan die gemeenschap waar we in vertrouwen kunnen leven en werken aan een nieuwe wereld waar iedereen welkom is.

Slotgebed

God, wij willen proberen
om voor allen en iedereen een plek te zijn
waar iedereen in zijn eigenheid erkend kan worden.
Wij willen voor elkaar vrienden zijn,
want dan alleen voelt een mens zich goed
als hij aanspreekbaar kan zijn
voor zijn medemens.
Daarom Heer,
leer ons naar het voorbeeld van Jezus,
elke dag met allen en iedereen
samen te werken en samen te bouwen
aan onze gemeenschap en KLJ. Amen.
Zending en zegen

Beste mensen, ik ben blij dat we hier vandaag samen waren rond het nieuwe jaarthema van KLJ: Kom Laat Je zien. Het is zo belangrijk om je te laten zien want je bent het waard om gezien te worden! Laten we een sfeer creëren waar iedereen zich goed in voelt en waar iedereen zich durft te tonen zoals hij/zij is. Dit jaarthema geeft ons de kans om na te denken over onszelf als KLJ en als dorpsgemeenschap.

Moge God ons nabij zijn met Zijn zegen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Slotlied: KLJ-lied

Jeugdig dat zijn wij,
vorming, ontspanning, samen in groep,
bezinnen, sport en spel het doet je goed;
fris en uit de kluiten gewassen,
jong maar toch een beetje volwassen.

Meisje, jonge man,
't is bewezen dat het kan;
maak van je jonge leven
een jeugd.

KLJ,
is gezond;
stralende ogen



en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.

Landelijk zo willen wij,
dat het nooit zo ver zal komen,
in een wereld van steen en beton;
alleen nog maar kunnen dromen,
van het gras, de dieren, planten en bomen.

En het dagelijks brood,
wordt door landbouwers gezaaid;
voor boer en tuinder
sta je paraat.

Refrein

Katholiek geloven wij,
en dat de jeugd van vandaag nog toekomst heeft,
elk samenzijn wordt dan een feest;
in je dorp, parochie als een speelterrein,
waar je voor elkaar nog mens kan zijn.

En met KLJ,
voel je je nooit alleen;
met meer dan dertigduizend
vrienden om je heen.

Refrein

Tekst en muziek: © Ludo de Nocker

Bijlage 1: EUCHARISTISCH GEBED

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebrokenen aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:

Neemt deze beker

en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden
en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in
heerlijkheid.

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van
Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw
Geest en breng ons elkaar nabij.

Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef
haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N., aan onze bisschop
en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet
hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren
en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen
wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw
Zoon, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in
de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.

Bijlage 2: LIEDEREN

- Hands (Jewel)
- True Colors (Cyndi Lauper)
- God is Gratis (Herman Van Veen)
- Samen staan we sterk (Stef Bos)
- Just the way you are (Billy Joel)
- Stand by me (origineel van Ben E. King, ook gecoverd door o.a. John Lennon)
- Laat ons een bloem (Louis Neefs)

Hands (Jewel)

If I could tell the world just one thing
It would be that we're all ok
And not to worry because worry is wasteful
And useless in times like these
I will not be made useless
I won't be idled with despair
I will gather myself around my faith
For light does the darkness most fear

My hands are small, I know,
But they're not yours they are my own

But they're not yours they are my own
And I am never broken

Poverty stole your golden shoes
But it didn't steal your laughter
And heartache came to visit me
But i knew it wasn't ever after

We will fight, not out of spite
For someone must stand up for what's right
Cause where there's a man who has no voice
There ours shall go singing

My hands are small, I know,
But they're not yours they are my own
But they're not yours they are my own
And I am never broken

In the end only kindness matters
In the end only kindness matters

I will get down on my knees and I will pray
I will get down on my knees and I will pray
I will get down on my knees and I will pray

My hands are small, I know,
But they're not yours they are my own
But they're not yours they are my own
And I am never broken

My hands are small, i know,
But they're not yours they are my own
But they're not yours they are my own
And I am never broken
We are never broken

We are God's eyes God's hands God's mind
We are God's eyes God's hands God's heart
We are God's eyes God's hands God's eyes God's hands
We are God's hands God's hands We are God's hands

True Colors (Cyndi Lauper)

You with the sad eyes
Don't be discouraged
Oh I realize
Its hard to take courage
In a world full of people
You can lose sight of it all
And the darkness inside you
Can make you feel so small

But I see your true colors



Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful,
Like a rainbow

Show me a smile then,
Don't be unhappy, can't remember
When I last saw you laughing
If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
You call me up
Because you know I'll be there

And I'll see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful,
Like a rainbow

(When I last saw you laughing)
If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
You call me up
Because you know I'll be there

And I'll see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show

Your true colors
True colors
True colors
Shining through

I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful,
Like a rainbow

God is Gratis (Herman Van Veen)

God is de wind
God is de wind jongen



die door je haar
die door je haar
waait

God is de zon
God is de zon jongen
die je gezicht
die je gezicht
verwarmt

God is geen bijl
God is geen wet
God is geen standbeeld
God is geen oordeel

God is een vlok
God is een sneeuwvlok
die op je hand
die op je hand
smelt

God is een woord
God is een naam
die in je hart
die in je hart
woont

God is gratis

Samen staan we sterk (Stef Bos)

Samen staan we sterk
Niemand kan alleen
Je bouwt een kathedraal
Met velen om je heen
Ik heb het vaak gedacht
Beter af alleen
Maar enkelvoud beperkt
Samen staan we sterk

Samen staan we sterk
De wereld is zo groot
De sterren staan zo ver
De hemel is zo hoog
Het doet er niet veel toe
Hoe koud het je ook laat
Samen zijn we meer
Je weet het vroeg of laat

Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt soms vanzelf naar je toe

Samen staan we sterk



Ik heb het nooit geloofd
Hield alles op een afstand
En woonde in mijn hoofd
Tot ik werd overvallen
Door een storm op volle zee
Ik ben eruit gekomen
Maar ik kon het niet alleen

Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe
Het ligt onzichtbaar in jouw handen
Het is een godsdienst zonder kerk
Het is een volkslied zonder woorden
Samen staan we sterk

Just the way you are (Billy Joel)

Don't go changing, to try and please me
You never let me down before
Don't imagine you're too familiar
And I don't see you anymore
I wouldn't leave you in times of trouble
We never could have come this far
I took the good times, I'll take the bad times
I'll take you just the way you are

Don't go trying some new fashion
Don't change the color of your hair
You always have my unspoken passion
Although I might not seem to care

I don't want clever conversation
I never want to work that hard
I just want someone that I can talk to
I want you just the way you are.

I need to know that you will always be
The same old someone that I knew
What will it take till you believe in me
The way that I believe in you.

I said I love you and that's forever
And this I promise from the heart
I could not love you any better
I love you just the way you are.

Stand by me (origineel van Ben E. King, ook gecoverd door o.a. John Lennon)

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we'll see

No, I won't be afraid
Oh, I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me
So, darling, darling

(Refrein)
Stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand
Stand by me
Stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountains should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry
No, I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
And, darling, darling

Refrein

Darling, darling

Refrein

Laat ons een bloem (Louis Neefs)

Dit is een lied voor de mensen die zorgen
dat morgen de mensen al dood zullen zijn,
dit is een lied voor de doden van morgen,
begraven, gekist in een stenen woestijn.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
laat ons een boom en het zicht op de zee,
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
de wereld die moet nog een eeuwigheid mee...

Je breekt en je hakt en je boort door de bergen,
je maakt elke heuvel gelijk met de grond,
de reuzen van nu lijken morgen maar dwergen,
vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
laat ons een boom en het zicht op de zee,
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
de wereld die moet nog een eeuwigheid mee...

De vis in de zeeën vergiftigd, gestorven
het zand op de stranden vervuild door mazout,
en jij door de tankers en chequeboek bedorven,
je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,

laat ons een boom en het zicht op de zee,
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
de wereld die moet nog een eeuwigheid mee...

En zo zal dan morgen het leven verdwijnen,
verslagen door staal en gewapend beton,
de maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen,
geen mens die nog weet hoe het einde begon.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
laat ons een boom en het zicht op de zee,
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
de wereld die moet nog een eeuwigheid mee...
de wereld die moet...nog een eeuwigheid mee...
een eeuwigheid mee...
een eeuwigheid mee...
een eeuwigheid mee.....